

2^e jaargang, no. 9
Oktober 2023



ogerop

In deze uitgave:

- Kingdom Now, welvaartsevangelie, preterisme (5)
- Waar ben jij rijk in?
- Wandelen door het Oude Testament (9)
- Levenslessen: er is altijd een weg
- De eerste opstanding (2-slot)
- Verenig mijn hart (2a)
- Dichtbij?

volle evangelie magazine

INHOUDSOPGAVE

- 2 Colofon
- 3 Van de redactie: Kingdom Now, welvaartsevangelie, preterisme (5)
- 3 Waar ben jij rijk in? - Toon van den Hoorn
- 7 Liederen om te luisteren - Henk Verbeek
- 8 Wandelen door het Oude Testament (9) - Cees Visser
- 13 'Goud Vanouds' - mp3's van Jan Oud
- 13 Dichtbij? Voor jongeren - Zeina Bassa-Dafesh
- 14 Verenig mijn hart (2a) - het einddoel bereiken Henk Lijzenga
- 16 Gedicht: En dan... - Hanny Laurita
- 16 Levenslessen: Er is altijd een weg - Jacob Jansens/Roel Koster
- 17 De eerste opstanding (2-slot) - Piet Noordam
- 19 Aanbieding complete serie 'Gods plan met mensen' - Douwe Doornbos
- 20 Website 'Levend Geloof' gelanceerd - Ruurd Visser
- 20 Gedicht: Leveling - Gerrit van Ek
- 20 Video: Meer zoals Gij

DE WEBSITE BIJ DIT BLAD

Dat is: <https://www.hoger-op.nl> De extra [artikelen](#) van de redactie op de website geven een duidelijk inzicht wat het volle evangelie is. Ook alle verschenen nummers van het digitale blad 'Hoger-op' zijn te vinden onder [Magazine](#) in PDF-



vorm. [Gemeenten](#) die achter het volle evangelie staan, zijn vindbaar onder dát kopje met hun websites en onder [Links](#) staan een aantal onafhankelijke websites. Er is een zoekfunctie om d.m.v. een trefwoord in de artikelen te vinden waar je naar zoekt. Als je een reactie wil geven op de site kan dat via button [Contact](#). Nadat de reactie gecheckt is, plaatst de beheerder/vormgever van de site, Henk Verbeek, hem eronder.

WEBSITES

die behulpzaam zijn voor het volle evangelie en de boodschap van het Koninkrijk der hemelen:

- <https://www.hoger-op.nl/gemeenten>
- <https://www.hoger-op.nl/links>

MEDEDELINGEN

Uiterste datum indienen kopij voor no. 10 van jaargang 2, november is 12-11-2023

- Graag zien we dat schrijvers een of meer plaatjes bij hun artikel meeleveren.
- In het volgende nummer o.a. :
 - * Een artikel van Piet Guijt over Steve Wohlberg, een Amerikaans-Joodse bijbelleraar met een geestelijke kijk op Israël, dat niet meer in dit nummer paste.
 - * De brief aan de Kolossenzen (3) door J.E. van den Brink.
 - * Leer Hem kennen (6) – Christiana van de Velde.
 - * De gezonde leer (10): Geestesdoop (1) van de redacteur.

COLOFON

Doelstelling

'Hoger-op' is een blad voor geloofsopbouw, verdieping en evangelisatie. Het wil een bijdrage geven:

- Aan de *samenbinding van gemeenten* die de boodschap van het 'volle evangelie' (dat wil zeggen: het *volledige* evangelie) willen uitdragen.
- Daarnaast geeft het *impulsen voor de persoonlijke geloofsgroei* van jong en oud.
- We beogen de *verbreiding van het evangelie van het Koninkrijk van de hemelen* (= de hemelsferen), ook buiten de directe, eigen kring.

Vanuit de volheid van het evangelie willen we een boodschap uitdragen die het *inzicht in Gods Woord verdiept*. Het biedt een *stimulans om Jezus na te volgen* in de dagelijkse praktijk door in eigen leven *'hogerop' met de Heer* te komen.

Digitaal magazine

'Hoger-op' is een gratis digitaal blad. U kunt meer adressen ervoor opgeven via redactie@hoger-op.nl die interesse (kunnen) hebben het te ontvangen. Het blad verschijnt met ingang van 2023 om de maand (11x per jaar met een combinummer in juli-augustus) en heeft een omvang van 18-20 pagina's. *Elk nummer zal rond de 20^e van de maand uitkomen*. Hoewel het fijn is als mensen het blad door de gemeente mailen, maar zelf persoonlijk een gratis abonnement aanvragen verdient de voorkeur. Door de publicatie als pdf op de website <https://www.hoger-op.nl> (met een link voor de ontvangers per e-mail) kan het gemakkelijk worden doorgestuurd naar andere christenen met wie je contacten onderhoudt en/of in gesprek bent. *Al verschenen nummers zijn terug te vinden op de website*. Er wordt ook op sociale media, met name op facebook, bekendheid aan gegeven.

Links

Het is fijn als er een link geplaatst naar <https://hoger-op.nl/> op verwante gemeentewebsites waardoor men op het blad wordt geattendeerd.

Redactie

Jildert de Boer

Vormgeving

Henk Verbeek

Verantwoording en copyright

Elke auteur draagt de verantwoordelijkheid voor zijn/haar artikelen en de redactie is verantwoordelijk voor de publicatie ervan. De link naar de pdf van het blad op de website kan vrij doorgezonden worden via de e-mail. Bij overname van artikelen: *graag bronvermelding*.

Correspondentieadres

Jan Azn. Leeghwaterstraat 6

3841 KC Harderwijk

Tel. 06-27269342; E-mail: redactie@hoger-op.nl

Kingdom Now, welvaartsevangelie en preterisme (5)

Nergens blijkt dat Jezus en de apostelen een succes- of voorspoedsevangelie gebracht hebben. Zij verzamelden geen schatten op aarde (= materialisme), maar in de hemelen, want daar was hun hart op gericht (Matth. 6:20-21). Zij leefden nooit uit eigen belang, om er zelf financieel beter van te worden, maar hun inzet was voor andere mensen, opdat zij in de eerste plaats geestelijk gezond zouden worden. Zij stonden aan smaad en lijden bloot en hadden in financieel opzicht geen armoede, maar zeker ook geen rijkdom. Zoals overeenkomt met het gebed van Agur: "Geef mij geen armoede of rijkdom" (Spreuk. 30:8). We lezen in 1 Tim. 6:17-19 "Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn, en hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom, maar op de levende God, Die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten; ook om goed te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen. Zo verzamelen zij voor zichzelf een schat: een goed fundament voor de toekomst, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen." De apostelen hadden qua geldvoorziening soms de steun van de gemeenten nodig en van Paulus is genoegzaam bekend dat hij er doorgaans ervoor zorgde in zijn eigen onderhoud te voorzien door tenten te maken, om zodoende geen last op de gemeenten te leggen (Hand. 18:3; 1 Kor. 9:11-19; Thess. 3:7-11; 2 Kor. 11:7-9; Hand. 20:33-35).

Ook maakten de apostelen lichamelijke genezingen mee, maar van Paulus lezen we ook een keer: "Trofimius heb ik ziek achtergelaten te Milete" (2 Tim. 4:20). Daarentegen werd bijvoorbeeld Epafroditus die ziek was, de dood nabij, genezen, want God had Zich over hem ontfermd (Fil. 2:25-30). Preteristen, die merendeels tevens Kingdom Now en prosperity teaching aanhangen beroepen zich er op dat de verwachting van de tweede komst van Jezus in het nieuwe testament als nabij wordt gezien: dus de focus op het jaar 70. Het woord 'spoedig' (*tachu*) komt maar liefst 12x voor in het nieuwe testament, waarvan 3x in het laatste hoofdstuk van de Bijbel, (Openbaring 22:7,12,20; vergelijk ook Openb. 1:1; 2:16; 3:11; 22:6). Jezus zegt dat Hij spoedig komt! Spotters zeggen: "waar blijft de belofte van Zijn komst?" (2 Petr. 3:3-4). Preteristen halen vaak bepaalde verzen aan, zoals Matth. 16:28 "Voorwaar Ik zeg u: Er zijn sommigen van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven voordat zij de Zoon des mensen hebben zien komen in Zijn Koninkrijk (Zijn koninklijke waardigheid, NBG-vert.)" en Matth. 24:34 "Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn." Preterisme betekent dan ook: voorbijgegaan, want dat is met het centraal stellen van het jaar 70 met in hun optiek 'Jezus komst ten oordeel' het geval. Wat voor betekenis hebben deze twee geciteerde verzen en het woordje 'spoedig'? (*wordt vervolgd*).

WAAR BEN JIJ RIJK IN?

Naar een toespraak van Toon van den Hoorn (Alphen a/d Rijn) in de VEG Den Haag op 2023-08-27



Voor je ziel en je zaligheid

Vanmorgen ontmoet *iemand* Jezus voor zijn ziel en zaligheid. Vanmorgen ontmoet *jij* Jezus voor je ziel en je zaligheid. We gaan lezen uit de NBV 21 en daarvan nemen we Mattheüs 19 vanaf vers 16-22:

19 Nu kwam er iemand naar Jezus toe met de vraag: 'Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven?' Hij antwoordde: 'Waarom vraagt u Me naar het goede? Er is er maar één die goed is. Als u het leven wilt binnengaan, houd u dan aan zijn geboden.' 18 'Welke?' vroeg hij. 'Deze,' antwoordde Jezus, 'pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, 19 toon eerbied voor uw vader en moeder, en ook: heb uw naaste lief als uzelf.' 20 De jongeman zei: 'Daar houd ik me aan. Wat kan ik nog meer doen?' 21 Jezus antwoordde hem: 'Als u volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat u bezit en geef de opbrengst aan de armen; dan zult u een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg Mij.' 22 Na dit antwoord ging de jongeman terneergeslagen weg; hij had namelijk veel bezittingen.

Een bekend verhaal: de rijke jongeman

Mooi verhaal hè? Het begint met '*en zie*' dat is altijd een soort signaal ook in de Hebreeuwse en ook de Griekse taal, dat zijn natuurlijk de grondteksten. *En zie*, dus Mattheüs vraagt hier aandacht voor iets bijzonders. Er zit eigenlijk in: je moet een beetje opletten, en jij ook (je krijgt een verhaal dat je al zo vaak hebt gehoord).

Een schets van het verhaal en de intentie van die mens

Er is er één die naar Jezus toe komt. Het is een oprecht mens. Hij verlangt naar wat boven dit aardse leven uitgaat. Hij verlangt dus naar het eeuwige. Deze mens heeft veel bezittingen, dat staat hier nog niet, maar dat lezen we aan het einde van het verhaal. Maar bezittingen, aardse rijkdom, geld, het bevredigt hem niet. Steeds meer geld, steeds meer bezit, de spiraal van onze huidige economie, waardoor er zoveel armen komen, dat bevredigt hem niet. Deze mens zoekt heel oprecht naar wat boven de aardse zaken uitgaat. Je zou kunnen zeggen - en dan denk je hoop ik niet aan een symfonie - de nieuwe wereld, de nieuwe werkelijkheid.

Vragen naar levensvervulling

Deze mens is moedig, want hij komt met zijn vragen naar Jezus. Bij Hem zoekt hij zijn levensvervulling dus. Hij weet



alleen nog niet precies hoe dat moet gaan. Hij zoekt het niet bij aardse predikers. Een goeie voor deze tijd hè, die cursussen kun je volop volgen met als titel: *hoe word ik gelukkig?* Maar dan gaat het om aards geluk. Deze mens vraagt aan Jezus [meester, in het Hebreeuws is dat rabbi, dat betekent eigenlijk 'mijn meester'] : **'Welk goed moet ik doen (staat er letterlijk), opdat ik eeuwig leven heb?'** Wat merkt deze mens dus? Wat voelt hij? Hij voelt: *echt leven is meer dan je bezit. Echt leven is meer dan je geld.* Hij gelooft ook om echt te leven moet ik bij Jezus zijn.

Wat moet ik doen Heer?

Deze mens legt de nadruk op het doen van het goede. Hoor je het? En misschien vind je dat prachtig. Hij legt de nadruk op het hebben van eeuwig leven. Maar gaat het erom om te hebben, gaat het erom om te doen? Nee. Schrik niet. Het gaat erom om er te zijn. Om er te ZIJN. En het mooiste voorbeeld is God, want wat zegt Hij als ze naar zijn naam vragen, naar zijn wezen en de kracht van zijn werkelijkheid: **'Ik ben die Ik ben.'** Dat is mooi hè, als je dat ook kunt zeggen, kunt beleven. Dat geeft rust als je zo kunt leven.

Deze mens begrijpt: het eeuwige kan ik nu al verwerven. En hij vraagt *'en wat moet ik daar dan voor doen?'* Dus komt hij echt uit de school van de Farizeeërs en de Schriftgeleerden met hun wettische leven. Ja, wat moet ik doen? Het lijkt op die onnutte slaven. Ken je die? Het is maar een hele korte gelijkenis, bijna de kleinste denk ik. Wat zeggen die onnutte slaven? Weet je het? *We hebben gedaan wat we moesten doen.* Ja, die hebben we in het evangelie ook wel gehoord: ja, ik heb gedaan wat ik moest doen. We hebben gedaan wat we 'moesten.' Je zal toch zo leven...

Het goede is verbonden met God die geest is

Jezus springt hierop in. Hij maakt hier een *leermoment* van voor deze jonge man, maar ook voor mij en voor jou. En hij zegt dan: **'waarom vraag je mij over het goede?'** [het goede is filosofisch, ik vul het maar even in] **'Eén is de Goede, maar als je wilt binnenkomen in het leven, houd de geboden.'** Dus eigenlijk zegt Jezus, het goede op zich dat bestaat niet. Het goede is altijd verbonden met leven. Of zal ik het iets duidelijker zeggen: *het goede is altijd verbonden met God die geest is. En alleen van God gaat al het goede uit.* En ieder mens - jij en ik - mogen delen in al dit goede van Gods Geest. Eén is de Goede, God is de bron van al het goede, in Hem is er geen enkel kwaad (1 Joh. 1:5), het goede gaat van onze God uit naar ieder mens, naar jou en mij. Om in Hem te geloven en hogerop te komen om Hém te laten zijn, aanwezig te laten zijn in je leven, in je hart.

Vervul de geboden

God is goed! Wat Hij wil, dat openbaart Hij in Zijn woord. En het goede leven, dat laat Hij zien in Jezus, zijn Zoon. Wat zegt Jezus hier? **'Als je wilt binnenkomen** - dat betekent: als jij in

en vanuit Gods Koninkrijk wil leven - **houd de geboden.'** Het lijkt gewoon. Want dit leerden de Farizeeërs en Schriftgeleerden toch ook of niet? Voor 'houden aan', staat hier in het Grieks een werkwoord dat ook betekent 'in acht nemen.' Maar ook betekent het - en daar zou je bijna overheen lezen in het woordenboek - : 'vervullen.' Hoor je het? *Vervullen.* Dat gaat dieper! Jezus wat doet Hij, dat zegt Hijzelf. *Daar is Hij voor 'gekomen om de wet* - de geboden - **te vervullen'**, dat zegt Hij. En dat is toch iets anders dan wat de Farizeeërs leren, ook in onze tijd.

Welke geboden?

En die jongeman, die is niet op zijn achterhoofd gevallen, want hij zegt: **'welke geboden?'** En Jezus zegt: **'Je zult niet doodslaan, je zult geen overspel plegen, je zult niet stelen, je zult geen vals getuigenis afleggen, eer je vader en je moeder, en je zult ook je naast liefhebben als jezelf.'**

Dus deze mens zegt tot Jezus: welke? Dat lijkt een rare vraag. Maar die vraag is niet raar. Want hoeveel geboden hebben ze? Weet iemand het? 613 geboden. En die wisten ze ook allemaal. En die jongeman zegt: nou, dan moet U maar zeggen welke! Ik zal het even nuanceren: ze hebben 365 verboden en 248 geboden. En deze geboden die Jezus nu noemt, staan *op de tweede tafel van de tien geboden.*



De geboden op een hoger niveau brengen

Hij begint met de *vier verboden* te noemen van de tweede tafel van de tien geboden. En die beginnen allemaal - ik vind de vertaling heel gezellig, veel plezier ermee - maar ze beginnen allemaal met het Hebreeuwse woordje *lo*. En dat betekent: NIET. Niet zul je... Je zult niet... etc. dus deze geboden, en - dat is heel raar misschien, of misschien heb je er iets bij, dat je denkt: dat is aardig - *daar ligt iets diepers in, die kun je vervullen net als Jezus.* Je vervult die geboden als je ze *op een hoger niveau* brengt. *Als je ze geestelijk invult in je leven!*

Je zult niet doodslaan

Ja, dat doe je niet hè, toch? Je slaat elkaar niet dood, denk ik. Maar dat is letterlijk. Je kunt een ander ook 'doodslaan' of elkaar 'doodslaan' met een opmerking. Ja, met een oordeel. Met een *veroordeling*, misschien wel met een aantal Bijbelteksten erbij, zoals ook wel gebeurd is in onze kring... Als je hierin meegaat in je denken, dan gaat dit boven het wettische-aardse uit. *Dit is echt leven als je dit gaat vervullen in je leven.* En daar heb je nog wat aan voor jezelf.

Je zult geen overspel plegen

Ik weet wat Jezus erover zegt: **'als je naar een vrouw kijkt om haar te begeren, ruk je ogen uit.'** Naar een man kan natuurlijk ook. Dan heb ik me netjes gehouden. Letterlijk is

dat belangrijk, maar als je het eens geestelijk verruimt, dan is *geestelijk overspel*, dat je *andere geesten liefhebt boven God* die de levende God is, die geest is. Voorbeeld: *De mammon*. Dat is het grootste voorbeeld als ik kijk hoe het tegenwoordig gaat in de wereld. Maar soms ook in de wereld van de mensen die de Heer dienen.

Je zult niet stelen

Misschien doe je al mee, nu weet ik wat de *hogere betekenis* ervan is. Dat je iemand ziet stelen in de HEMA en die is van de gemeente, dat is nogal wat... Doe even rustig. Je kunt iemands rust stelen, je kunt iemands vrede stelen door je negatieve bemoeienis met hem of haar - misschien wel gekoppeld aan het volle evangelie - door je gedrag of opmerkingen naar hem of haar toe. Door wat je zegt tegen anderen over die persoon. En dat sluit al aan bij:

Je zult geen vals getuigenis afleggen

Je zult alleen maar getuigen van God en van Jezus. Alleen maar van Gods Geest en van wat Gods Geest in mensen uitwerkt. Zie je dat bij die broeder? En bij die zuster? Heb je het gezien? *Wat een gemeente zijn is dat met elkaar, toch?* In plaats van dat je zegt... (ik vul het niet in hè).

Kijk eerst naar wat er gebeurt in de geestelijke wereld

Als je wilt constateren waarom dingen gebeuren, zoals ze nog gebeuren, en waarom dingen nog steeds voorbijgaan, zoals ze plaatsvinden, *kijk dan altijd eerst naar wat er gebeurt in de geestelijke wereld*. En op aarde zie je de gevolgen ervan in mensenlevens als het gaat om de Mammon. Dat zie je dan, dat iemand aan zijn geld vastzit of aan zijn spullen.

Na deze vier verboden noemt Jezus twee geboden. Dat is dus van de eerste tafel van de tien geboden:

Eer je vader en je moeder

Dat is wel een hele sterke. Ik zal je vertellen dat in kerken en kringen jarenlang jongere mensen die opgroeien of al ouder zijn, ermee 'dood' geslagen worden. Zul je je vader en moeder niet eren? Dan moet je wel eens meer op bezoek komen bij me? Of: dan verwacht ik je elke zondag na de kerkdienst. Dat is al lang geleden, dat was de vorige eeuw. Maar ik hoop dat je de *intentie* daarvan ziet, dat mensen - en ik hoorde het laatst nog van iemand die zei - : 'mooi zeg, mooi dat je dat zei, want ik ben er inderdaad mee doodgeknuppeld en het heeft me heel lang wat gekost om daarvan te herstellen.' Ik zeg niets verkeerd hoor, als je zegt: *het is goed om je ouders te eren en te respecteren!* Maar als die ouders daar een 'kaartje' aan gaan hangen: dan moet je zus en zo en dan verwacht ik wel van je dat... dan gaan we maar gauw naar een hoger niveau, hè?

Want wie is eigenlijk jouw vader? Je zit hard te denken, dat weet ik wel. Dan heb ik het toch over je hemelse Vader of niet? Je hemelse Vader, die mag je aanbidden met heel je hart, met je heel je leven. En dan komt de interessante vraag natuurlijk: *wie is dan mijn moeder?* Ja dat weet ik ook wel, daar ben ik uit voortgekomen. Of kan je het hoger neerzetten? Wie is je moeder, weet je het? Dat is toch de gemeente hier? Ik bedoel de plaatselijke gemeente, want die mensen die het hebben over de gemeente in de hemel, dat is een afleidingsmanoeuvre. Hier mag je het waar (laten) maken door de Heer in jou te laten werken, vol liefde. Daarom is het de gemeente hier onder leiding van Jezus.

Je zult je naaste liefhebben als jezelf

Jezus neemt hier de kern van de wet: *'Je zult God liefhebben en je naaste liefhebben als jezelf.'* Dat moet je eerst wel zelf kunnen, dat je jezelf liefhebt. Een korte vraag, ik wacht niet op een antwoord: *'Heb jij jezelf lief?'* Ik bedoel in je hart hè, niet dat je zegt het antwoord is: ja natuurlijk, want zo gaat het, dan moet ik daar (sociaal wenselijk) 'ja' op zeggen. Nee, gewoon als je kijkt in je hart, in je leven, *kun je dan jezelf al liefhebben?* Want als je zo leeft in de Geest van God, dan kun je leven, écht leven. En dan overtuigt - dat zegt Johannes 16:8 - Gods Geest overtuigt jou van drie dingen:

Van zonde, gerechtigheid en oordeel

Ik leg het kort uit, dan zie je wat zonde is. Ik bedoel bij jezelf. We hebben ook getraind en geoefend wat zonde is bij een ander... Nee, even persoonlijk. En dan onderken je, ik ben bestemd voor Gods gerechtigheid. Machten der duisternis veroorzaken die zonde in mijn leven. Ik wil, ik moet niet meer met hen meegaan, in hun geest. Niet meer met hen meegaan, in hun werken. *Heer, help me daarbij!* En dan merk je al hè, dan ben je bezig om scheiding aan te brengen. *Want oordeel - crisis in het Grieks - betekent niets anders dan scheiding. Scheiding tussen die macht der duisternis en jezelf.* Dan maak je scheiding tussen werken van de duisternis en jezelf, dan leef je in Gods gerechtigheid. En Gods gerechtigheid is groter dan de gerechtigheid van Schriftgeleerden en Farizeeërs (Matt. 5:20). Dan leef je in Gods koninkrijk.

Wat ontbreekt mij dan nog?

De jongeman zegt: *'daar houd ik mij aan, wat ontbreekt mij dan nog?'* Wat hoor je hierin? Dat is leuk als je de verklaringen of een preek hierover leest: 'hoor je die jongeman is helemaal goed op weg hè, zeg maar: wat ik dan nog meer moet doen?' Hm, positief uitgelegd. Maar ik hoor hier toch een beetje iets anders. Hij zegt: 'daar houd ik me aan.' Zoals jij zou kunnen zeggen: 'ik houd me toch aan het hele evangelie? Ik ken de dogma's, ik weet toch wat waar is?' Eigenlijk vind ik deze mens met zijn opmerking een beetje oppervlakkig. Een beetje arrogant. Hij is toch nog een echte

leerling van Farizeeërs en Schriftgeleerden. Of zal ik zeggen, één van hun vele slachtoffers. De jongeman spitst het hier toe hè, dat merk je: **'wat ontbreekt mij dan nog?'** Hij suggereert hiermee, ik doe alles goed, netjes naar de regels van het evangelie en ik vervul alles al... Lijkt op hoogmoed. Kunnen we zelf ook last van krijgen of hebben. Iedereen lette maar op *zichzelf*, dat is een hele goeie, doe ik het ook?

Wat staat er over hoogmoed in de Bijbel?

Ik vraag maar. In Spreuken 16:18 daar staat *letterlijk* en doe maar wat je ermee wilt doen: **'voor het aangezicht van een breuk, hoogmoed. Voor het aangezicht van een struikeling of een val, de hoogheid van geest.'** En zeggen de meesten dan, dat is trots. Je kan trots zijn op het volle evangelie, maar je kan op een verkeerde manier trots zijn, *dat je denkt dat je het al hebt. Terwijl ik denk dat je elke dag nog iets kunt leren toch?* Dat je boven je huis niet zet dat je uitgeleerd bent, maar dat je boven je huis kan zetten: 'IK LEER NOG ELKE DAG.' Mooi toch!?

Zelfgenoegzaamheid en hoogmoed leiden ertoe dat je gaat denken, misschien zelfs gaat zeggen, *wat ontbreekt mij dan nog?* We hebben het toch? We weten toch alles van de geestelijke wereld? Dus - maar dat had je er al uit begrepen vermoed ik - in onze kring liggen ook hoogmoed en oppervlakkigheid op de loer. Wetticisme en Farizeïsme, dat je mensen op het *zichtbare* beoordeelt. Die heeft vanmorgen niet gebeden, bijvoorbeeld. Of die heeft niet...(ik ga het niet verder invullen, maar het gebeurt zo gauw). De neiging is er zo gauw. En nu niet aan die ander denken, maar *onderzoek* - ik ook - *jezelf hierop!*

Wil je volmaakt zijn?

Nu komt Jezus aan het woord. Jezus zegt tot hem: **'als je volmaakt wilt zijn, ga verkoop je bezittingen en geef het aan de armen, je zult een schat in de hemel hebben en kom en volg mij.'** Dat staat hier. Dat zegt Jezus vanmorgen ook tegen mij, tegen jou, dus tegen ons. Als je volmaakt wilt zijn, *tamim* in het Hebreeuws, als je een tamim wilt zijn. Weet je wie er in het oude testament een tamim is? Bijvoorbeeld: Noach, maar ook Job.

Job, wat heb je verkeerd gedaan?

Je kent het verhaal van Job wel: zittend op de mesthoop, met een potscherf krabbend aan zijn zweren, dat wil nogal wat zeggen. En dan komen daar die vrienden. Die komen vertellen *hoe het moet* en wat hij gedaan heeft en vooral wat hij *verkeerd* gedaan heeft. Want Job, je leek wel zo'n iemand, maar er moet toch wel iets zijn dat... wat vroom hè? En dan komt die vierde, jullie hebben gesproken, maar ik ga vertellen *hoe het werkelijk in elkaar zit*. Ik wijd het niet uit, ik schets het alleen maar even als werking natuurlijk van een geest die

mensen uit elkaar probeert te schoppen (Goed, dat was even een zijspoor).

Jezus zegt niet, dat je niet volmaakt kunt worden

In de Bergrede zegt Jezus: **'wees dus volmaakt zoals jullie hemelse vader volmaakt is'** (Matt. 5:48). Dat is het belangrijkste: 'wees volmaakt zoals je hemelse Vader volmaakt is.' Weet je wat eraan voorafgaat? In vers 46 en 47: **'is het een verdienste als jij liefhebt wie jou liefheeft? Doen de tollenaars niet net zo? En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, als dat al zo is ja, wat voor uitzonderlijks dan? Doen de heidenen niet net zo?'** Jezus zegt niet dat je niet volmaakt kunt worden. Dat kan een hele discussie zijn in kerken en kringen.

Maar wat is dan volmaakt zijn?

Dat is nogal een dingetje. Ik zeg het kort. Dat is bezig zijn Gods wil te gaan doen, bezig zijn Gods gerechtigheid te gaan vervullen, bezig zijn om mee te werken aan Zijn plan hier in de gemeente. Dan spits ik het toe. **Volmaakt ben jij, als jij je instelling helemaal richt op de Heer. Als je leeft in de wet van de Geest van het leven.** En probeer dat maar, want dat gaat echt wel lukken als je gelooft in Hem. Het gaat Jezus om jouw *innerlijk*, dat je leeft vanuit Gods Geest, dat leeft echt vanuit Gods liefde. Luister goed, niet gericht op mensen en op God, maar gericht op het plan van God dat Jezus uit wil voeren in jou en mij, dus in ons. En in de mensen om ons heen. Jezus wil mensen hier de ogen openen.

Je zit vast aan je geld en je spullen...

Je wil steeds meer. Het lijkt de economie wel van deze tijd. Maar het kan in het klein in je eigen leven, dat je zegt: wat heb ik allemaal in mijn huis staan? Het staat VOL. Het moet niet zijn dat ik morgen omval, want dan kunnen mijn kinderen de hele boel in een container gooien... Ik zeg het even grof en rechtuit. Maar ik hoop dat je kern snapt. Mijn vraag is natuurlijk kun jij *'ont-spullen'*? Een nieuw werkwoord vandaag. Kun jij *'ont-gelden'*? Ook geestelijk. Jezus stelt jou en mij dus voor de keuze: **je geld of je eeuwige leven.** Heb je 'm? **Je bezit voor jezelf of je hart voor Mij?** Als je dus volmaakt wilt zijn... En dan staat er: **'ga'**, dat betekent kom dus in actie. Ga anders leven. Je zult wat dingen op moeten ruimen, heel veel dingen nog, zó... Niet om te deprimeren hoor. Ga leven vanuit de Geest van het leven. **'Verkoop je bezittingen en geef het aan de armen.'** Dat is nogal wat. **Leuke vraag: moet jij al je bezittingen verkopen en aan de armen geven, wat denk je?** Kijk, als je het oppakt als Farizeër, dan ga je dit zo doen, of misschien wel niet en probeer je er op allerlei manieren onderuit te komen met een paar geboden, teksten weet ik veel, casuïstiek (= het toepassen van algemene regels op concrete gevallen), dat komt in Leviticus ook veel voor. Het gaat Jezus hier om je *innerlijke gezindheid*. Jezus zegt ook - ik

houd het kort - **'ruk je oog uit, hak je arm af.'** Ik kijk even hier rond, nee. Dus dat niet, lijkt me. Daarom denk ik: Jezus kijkt naar je hart, zoals je hier zit. Hij kijkt naar je *geestesgesteldheid* of je in je leven los bent van je geld, los van je bezittingen, of je niet vastzit aan een Mammon, of met het volle evangelie gericht bent op jezelf, of je los bent van eigen eer. Want als je daar niet van los bent, dan ben je niet gericht op Jezus, dan ben je niet gericht op Gods plan en daar mag je juist wél op gericht zijn, steeds meer. Zodat je Gods gerechtigheid persoonlijk en samen in de gemeente kunt vervullen. Het gaat Jezus om de plaats die geld, bezit, inneemt in je leven. En zijn vraag is vanmorgen, hij vraagt je gewoon: *hoe groot is die plaats? Wat houdt je hart nog bezet?*

Wat is er aan de hand met deze mens?

Deze mens leeft één-dimensionaal. Hij leeft op deze lijn, oppervlakkig. Alleen aards, met Jezus erbij, de wetten erbij, want dat weet je voor hem, het evangelie erbij voor mijn part. En als je zo leeft, dan denk je: 'mijn geld, dat ga ik niet weggeven, want dan ben ik het kwijt.' Een hele interessante vraag is natuurlijk - daar kun je het met elkaar over hebben - of dat klopt. Of jij je geld dan kwijt bent. Als ik geef - als je leeft vanuit de hemel - dan denk ik dat je weet (hoop ik): als ik geef, dan ontvang ik. Wat zegt Jezus? **'Het is zaliger te geven dan te ontvangen.'** En wij willen van alles ontvangen! Alleen om over na te denken, niet om er een dogma van te maken, ik waarschuw maar even. En dan zegt Jezus: **'zul je een schat in de hemel hebben.'** Dus kan hij zich losmaken van wat hem scheidt van God? Als hij dat doet, dan heeft hij een schat in de hemel. Dan komt hij in het 'eeuwige echt' binnen. Dan volgt hij, jij, Jezus in je leven. En vandaar uit ga je verder.

Ten slotte

'Als de jonge man dit woord hoort, gaat hij bedroefd weg, want hij heeft veel bezittingen.' Het is wat. Dit is een woord voor deze jongeman en voor jou en mij. En dit woord daagt ons uit, daagt jou en mij uit, om écht te gaan leven. Om écht te gaan leven, steeds meer in Gods Koninkrijk. Als de jongeman dit woord hoort, gaat hij bedroefd weg, naar huis, hij gaat maar weer naar huis. Want in het Koninkrijk leven heeft zijn hart niet. Dit is geen woord aan zijn hart besteed. Hij denkt: volgende week komt er weer een betere preek... (ik vul het maar even in).

En wat doet Jezus, dat vind ik ook zo mooi. Wat doet Jezus? Heb je het gezien wat Jezus doet? Niets. Daar gaat iemand weg en hij gaat er niet achter aan. 'Jôh, daar moet je achteraan.' Er zijn er zo vier in de gemeente die een groep oprichten en zeggen: 'we moeten er wat aan doen.' Jezus doet er niets aan. *Hij heeft gesproken*, Hij gaat niet achter hem aan. Hij gaat niet achter jou en mij aan. Eén ding is belangrijk, en dat ontbreekt niet: Hij kijkt jou *liefdevol* aan

(vergelijk Marc. 10:21), als je er oog voor hebt, en Hij nodigt jou en mij uit los te laten wat je weghoudt bij Hem.

Deze jongeman - daarom noemen we hem de rijke jongeling - hechtte veel waarde aan zijn bezittingen. En jij? Dat vraag ik maar aan het eind. Zou je een 'open einde' kunnen noemen. *Je eer? Je geld? Zie je hoe je het doet? En kun je ook steeds meer loskomen van?* Met al je lek en gebrek? Ja misschien denken we ook wel perfectionistisch, het moet allemaal goed komen. Ik zeg het nog maar eens: misschien kun je met je lek en gebrek 'volkomen' zijn, als je goed geluisterd (of gelezen) hebt. En dan ga je verder: Heer het gaat steeds meer 'ZIJN' in mijn leven! Het gaat er komen: 'ik ben die ik ben.' En daar leef ik uit, en daar geloof ik in en daar ga ik mee verder. Jongens, wat kan je dan nog dwars zitten? Ik zeg 'amen' en ik wil met je bidden:

'Heer Jezus, dank u voor vanmorgen. Ik bid dat u ons verder leidt in ons leven. Niet in discussiëren en allerlei toestanden, daar is de wereld vol van, daar gaat de wereld kapot aan. Maar in het horen naar uw stem in het verstaan van uw wil en het doen van uw gerechtigheid. En alles wat daar tegenin komt, we willen er steeds meer van onderkennen, zodat uw liefde blijft werken in ons leven. En ook tussen elkaar, broeders en zusters, zoals we hier zijn en met elkaar optrekken. En daar zegen ik je in: met vrede, rust, het verwerven van rijkdom in de hemel, het verwerven van rijkdom in Christus. Je bent rijkelijk gezegend met allerlei geestelijke zegeningen in Christus. Leef eruit, ga ervoor! Zo zegen ik je, in Jezus' naam. Halleluja. Amen.'

Na deze toespraak werd gezongen: Kapelklanken [Lied 219](#) : 'Wij zijn rijk in u, o Heer'.

[AUDIO](#) (bovenstaande prediking is door Corrie Kuster vanaf deze mp3 uitgetypt) en [VIDEO](#) van deze prediking.

Toespraak: Aanwezig in de Infotheek 'Het Koninkrijk der hemelen' via www.kdh-infotheek.nl

Aanbevolen hierbij te lezen het artikel van Wim Buining dat ik bijzonder duidelijk vond over **'Minder onvolkomen worden'** (Uit KvO-1979-09) (red.):

LIEDEREN om te luisteren

Door Henk Verbeek

Geef je je leven een voldoende? Wat is een hoopvolle toekomst? Zoek jij soms inspiratie? En wat doe je en hoe reageer je als je (toch) valt? Hierop gaf Roel Koster op 24 september in de VEG Den Haag antwoorden. Daarbij liet hij een aangrijpende video zien van een man die met zijn leven meer dan 150.000 mensen tot geloof heeft gebracht. Een [prediking](#) die u niet mag missen.



Aansluitend gaf hij [Lied 199](#) uit de Kapelklanken op: "Jezus met eer en heerlijkheid gekroond". Daarin ook: "leven en overvloed schenkt Hij steeds weer". Een ander lied dat spreekt over 'leven en overvloed' is [Lied 95](#) (Liefdevol is de Vader der lichten). In niets heeft satan ons aan te klagen!

Nog een paar vrolijke koortjes beluisteren? Hierbij het prachtige Kapelklanken [Koor 3](#) (Een vreugdezang) en [Koor 4](#) (Dit is de dag).

WANDELEN DOOR HET OUDE TESTAMENT (9)

Naar de Bijbelstudie van Cees Visser op 2002-11-20 in de VEG 'Immanuël' te Breda

Zicht op de geestelijke wereld

Zoals we gezien hebben heeft de geschiedenis van Kaïn en Abel ons veel te zeggen. Vooral wanneer we oog krijgen voor de werkingen in de geestelijke wereld. Dat zijn immers werkingen die niet echt aan tijd en plaats gebonden zijn. Ze spelen niet alleen in die voortijd, we merken dat ze ook in de eindtijd spelen. Eigenlijk hebben ze in alle tijden gespeeld. Zicht krijgen op de geestelijke wereld geeft je zicht op wat er gebeurt met mensen en rondom mensen. Dat is zeker het geval als mensen samen optrekken als broeders, samen optrekken zoals Kaïn en Abel. Binnen de ontwikkeling van een steeds groter wordend gezin kan er van alles gebeuren, juist in die geestelijke wereld. Daarin kun je als broeders en zusters samen optrekken en binnen een geestelijk gezin je samen ontwikkelen. Daarin wil God mensen zegenen, daar kun je zeker van zijn. God wil zegenen, ieder persoonlijk en allen tezamen. Hij wil broeders en zusters in toenemende eenheid zich laten ontwikkelen met inachtneming van alle verscheidenheid. Hij wil hen laten opgaan in zijn koninkrijk.

Tegelijkertijd wil vanuit die geestelijke wereld ook de vijand actief worden in dat gezamenlijk optrekken van broeders en zusters. Hij wil het tegenovergestelde bewerken van wat God wil. Hij wil op een heel andere wijze omgaan met verscheidenheid. Dat aanscherpen, tegenover elkaar stellen en daarmee een aanslag doen op de eenheid. Op die wijze wil hij een vloek bewerken in plaats van een zegen, neergang in plaats van opgang.

Een geest van afgunst en jaloezie

We hebben al gezien hoe de geest van afgunst en jaloezie hierin een rol speelt. Met name in die verschillen, in die verscheidenheid van mensen waarvan God in zijn oneindige

wijsheid zo goed gebruik maakt. De geest van jaloezie en afgunst werkt op een heel andere manier met die verschillen en verscheidenheid. Waarom heb ik niet wat die ander heeft? Waarom beleef ik niet wat die ander beleeft? Dat zou ik ook wel willen... Waarom word ik niet gevraagd en die ander wel? Waarom wordt hij verkozen en ik niet? Ik noem maar even wat uitingen die vanuit die geestelijke wereld op je af kunnen komen als zich ontwikkelingen voordoen in een groep broeders en zusters, in een huisgezin van God. Waarom wordt die ander zo gezegend en ik niet? Waarom lukt het die ander wel en mij niet? Daarin wil een geest van jaloezie en afgunst gaan werken en de verschillen en verscheidenheid op een negatieve manier uitbuiten.

De geest van verwerping dient zich eveneens aan

Deze macht verdraait de werkelijkheid en brengt mensen in een klimaat dat overeenkomt met het klimaat van de geest van verwerping. Ze ervaren het als 'verwerping', maar ondertussen worden ze door die geest van afgunst en jaloezie aangezet tot zonde en worden ze door die geest op een weg geleid die niet van God is. Die geest ontnemt ze Gods zegen, maar laat ze de oorzaak daarvan niet zien.

Kaïn wordt belaagd door zo'n geest. Onder invloed van deze macht laat hij zijn hoofd hangen. Hij laat het slechte vat op hem krijgen en laat het slechte doorwerken. Ook nadat God hem oproept. God spreekt Kaïn aan: Kaïn, doe nu het goede, luister nu naar wat Ik je zeg, ga nu in op mijn gedachten. Kaïn, handel zoals Ik je nu voorhoud. Juist nu die belager, wiens begeerte naar jou uitgaat, aan de deur van jouw levenshuis ligt. Stuur hem weg Kaïn, ga nu heersen over deze geest die wil doordrukken en over jou wil gaan heersen, jouw leven wil gaan beheersen. Kaïn, zie de ontstane moeilijkheid als een nieuwe mogelijkheid om mijn genade werkzaam te laten worden, om mijn kracht en mijn zegen te gaan ervaren, zelf, nu, waardoor jij je hoofd kunt opheffen!

Kaïn doet de deur voor de belagende vijand open

Maar Kaïn laat zijn hoofd hangen. Kaïn gaat niet in op de oproep van God. Hij laat die belager aan zijn deur liggen en gaat de deur voor die belager openen. Hij geeft ruimte aan die macht, want hij opent zijn levenshuis voor die macht. En wat zie je dan gebeuren? Dat de vijand binnendringt. Met meerdere demonen in zijn kielzog. Zijn levenshuis wordt gekraakt, wordt bezet. Zo werkt dat altijd. Je raakt de controle over je levenshuis kwijt als je de deur voor de vijand die daar aanligt niet afsluit, maar opent. Dan komt hij altijd met meerderen naar binnen. Hij maakt altijd misbruik van zo'n situatie. Niet alleen geesten van afgunst en jaloezie dringen binnen, maar ook geesten van weerspanningheid en wetteloosheid, van geweld, van haat, van hysterie, geesten van onwaarachtigheid en van geveinsdheid (= huichelarij),

waardoor voor Kaïn heel de werkelijkheid op z'n kop komt te staan.

Het gaat van kwaad tot het ergste

In die situatie doet Kaïn een voorstel. Als een 'gekraakt' mens in de geestelijke wereld doet hij Abel een voorstel: Laten we samen het veld ingaan. Ja, dat klinkt goed, daar kun je je heel wat bij voorstellen. Je zou kunnen zeggen: daar is toch niks op tegen? Een goed gesprek tussen broeders die de zaken eens wat gaan uitpraten, dingen gaan oplossen. Ja, zo kan dat gaan, maar dat kan ook heel anders lopen en dat blijkt hier. Zeker als een onwaarachtige vijand zo'n voorstel doet en het niet de waarachtige broederliefde is die hiertoe uitnodigt. Dan gebeuren er ongelukken in plaats dat er iets gelukt, dan wordt er schade aangericht in plaats van dat er iets wordt hersteld en vrede gesticht wordt. In dat 'samen het veld ingaan' drukt de vijand door en komt Kaïn *onder invloed van zijn duivelse inwoners* tot dingen die hem lijken te verlossen van alle onrecht en ellende: weg met die Abel.

Kaïn is uit de boze

In werkelijkheid komt Kaïn tot dingen die hem nog dieper in de ongerechtigheid en ellende drijven en de ware verlossing nog verder bij hem vandaan brengen. Eenmaal in het veld zijnde handelt Kaïn *'uit de boze'*, zegt Johannes (1Joh.3:12). Hij vermoordt zijn broeder en handelt daarmee uit de boze, *'de mensenmoeder van den beginne'* (Joh.8:44). De boze die binnen is gekomen en hem tot deze daad aanzet, heerst in zijn levenshuis en zet hem aan tot broedermoord. Kaïn vermoordt zijn broer Abel, de man door wie God hem alleen maar wilde zegenen. Een vreselijke zonde met ellendige en onherstelbare gevolgen.



Afb. Roel Ottow

God zoekt Kaïn op

Wat zie je daarna gebeuren? God zoekt Kaïn op en spreekt hem opnieuw aan... Wat mooi is dat. Ook nu - ná alles wat heeft plaatsgevonden, ná al zijn duidelijke waarschuwingen vooraf. God laat Kaïn niet aan zijn lot over, maar zoekt hem op. Zo is God! Hij zoekt de mens op, ook na een begane zonde. Dat zagen we al bij Adam in de hof. God doet het hier bij Kaïn opnieuw.

Genesis 4:9: *Toen zeide de Here tot Kaïn: Waar is uw broeder Abel?* God opent met een vraag; dat gebeurde in de hof ook. Ook Adam wordt gevraagd: *Waar ben je?* Dan komt daar een gesprek op gang tussen God en Adam. In Studieblad 39 is dit helemaal uitgewerkt:

<https://veg-immanuel-breda.nl/studiemateriaal/god-zoekt-de-mens-op-2/>

God geeft Adam en Eva in de hof alle gelegenheid om te voorschijn te komen met hun probleem, met hun zonde. En

dat doet Hij nu bij Kaïn weer. God nodigt hem uit om eerlijk te zijn en zijn zonde te erkennen. God nodigt Kaïn uit om tot erkenning te komen en daarmee opent Hij voor hem de weg naar berouw. God wil Kaïn leiden op de weg waarop Hij alle mensen wil leiden, de weg naar vergeving, naar de vergeving van zonde. Ook nu nog? Ja, ook nu nog. Na alles wat er is gebeurd? Ja, na alles wat er is gebeurd. Ook moordenaars krijgen gelegenheid om tot inkeer te komen. Denk aan wat er op Golgota is gebeurd. De moordenaar die naast Jezus aan het kruis hangt, komt tot inkeer. En hij ontvangt van Jezus vergeving: *Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn* (Luk.23:43). God stelt een vraag aan Kaïn: *Kaïn, waar is je broeder Abel?* God nodigt Kaïn uit om tot erkenning te komen, om eerlijk voor de dag te komen. Om tot berouw te komen. Maar wat doet Kaïn?

Kaïn komt tot ontkenning

En hij zeide: Ik weet het niet; ben ik mijns broeders hoeder? Kaïn verhardt zich. Dat is een gevolg van die geest die in hem woont. Hij wordt daartoe aangezet, en daardoor verhardt hij zich. Hij denkt niet met God mee en gaat niet in op de uitnodiging die God naar hem laat uitgaan. Dat doet Adam wél. Adam komt tot *erkenning*, Kaïn tot *ontkenning*. Adam komt eerlijk tevoorschijn en ontvangt vergeving, hij wordt door God bekleed. Maar Kaïn liegt en roept: *ik weet het niet*. Hij stelt zich brutaal, ja hondsbrutaal op tegenover God: *Ben ik mijn broeders hoeder?* Hij wijst alle verantwoordelijkheid van de hand.

Een onmenselijke reactie vanuit de machten in hem

Kaïn reageert onmenselijk. Hij reageert zoals de macht in hem reageert. Hij gaat met die macht mee. Het negatieve proces in zijn levenshuis gaat dóór. Door deze reactie plaatst Kaïn zich als het ware 'buiten' het bereik van God. In plaats van naar God toe te gaan, in zijn armen te vluchten en weer helemaal 'binnen' zijn bereik te komen. Kaïn treedt terug. Hij liegt en ontkent. Hij stelt zich hard, brutaal, onverschillig, goddeloos en onmenselijk op. Hij reageert zoals de geesten die in hem wonen, en gaat daarom delen in de situatie van die boze geesten. Daar ontkomt hij nu niet meer aan.

God stelt de zonde vast en het loon volgt daarop

Wat doet God? *En Hij zeide: Wat hebt gij gedaan? Hoor, het bloed van uw broeder roept tot Mij van de aardbodem* (Gen.4:10). God gaat niet in op de leugen. Als Kaïn niet tot erkenning komt, stelt God de zonde vast. Ook al wil jij de zonde niet inzien, Kaïn, je kunt het horen: in de hemel. Het bloed van je broeder roept. Het bloed van Abel spreekt. Dat is een beschrijving van een geestelijke realiteit. De zonde is begaan en het loon van die zonde volgt. Het dodenrijk spert zijn muil in de geestelijke wereld open. De machten van de duisternis die Kaïn tot die daad hebben aangezet, willen zich nog verder gaan manifesteren, in wraak en vergelding. En

daarbij ook anderen meenemen, nog veel meer mensen bij gaan betrekken.

Het oordeel van God over deze geest

God ziet dat. God ziet die werkingen en het verloop daarin, en daarom spreekt God een oordeel uit over deze geest:

En nu, vervloekt zijt gij, ver van de bodem, die zijn mond heeft opengesperd om het bloed van uw broeder van uw hand te ontvangen. Wanneer gij de aardbodem bewerken zult, zal hij u zijn volle opbrengst niet meer geven; een zwerver en een vluchteling zult gij op de aarde zijn. (Gen.4:11-12).

God spreekt een oordeel uit. In eerste instantie over die geest, want die geest moet verwijderd worden. Waar God na het gesprek met Adam en Eva het oordeel uitsprekt over de slang, maar de mens kon vrijspreken, en daarmee Adam en Eva kon meenemen in zijn bedoeling, lukt dat nu met Kaïn niet. Opnieuw spreekt God een oordeel uit over de geest die alle ellende heeft veroorzaakt. Die geest moet 'verdwijnen', moet 'weg' uit dat groter wordende gezin van Adam en Eva om verder bloedvergieten te voorkomen.

Met het verwijderen van de macht nu ook die mens weg

In de situatie met Kaïn moet helaas niet alleen de macht, maar ook de mens *die met die macht verbonden is*, weg. Dat wil zeggen: weg uit het gezin. God wil het gezin van Adam en Eva beschermen en die macht 'buiten' dat gezin plaatsen. Mét die macht moet nu ook de mens Kaïn mee, omdat hij zich moedwillig met die macht heeft verbonden en zich niet meer wil losmaken van die macht. Omdat hij niet naar Gods mogelijkheden luistert, en niet op Gods roep ingaat.

Kaïn krijgt deel aan de consequenties van zijn daad

Die geest draagt de 'vloek' bij zich, draagt die 'vloek' in zich. Het hele rijk der duisternis draagt die 'vloek' met zich mee. Die vloek is verbonden met het wezen van de duivel en zijn rijk. Met die vloek krijgt Kaïn nu ook te maken, omdat hij zich - door zijn eigen keuze - met die macht heeft verbonden.

Spreekt God hier een 'straf' uit over Kaïn? Nee, God laat Kaïn de *consequenties* van zijn daden en zonde, zien. God maakt de gevolgen bekend, en zoals altijd is God helder over de consequenties. Deze geest, Kaïn, blijft je vijand. Die geest blijft zich tegen jou keren en als gevolg daarvan zul je niet langer de volle opbrengst krijgen als resultaat van jouw werk op de aardbodem. Dat betekent dat Kaïn voorheen dus wél de volle opbrengst had en hij dus een succesvol landbouwer was met rijke opbrengst. Dat is nu voorbij. Die macht bepaalt voortaan mede jouw situatie, op elk terrein. Je zult ook geen rust meer vinden. Je zult zwerven en dolen. De zegen wordt jou ontnomen door die geest. Die zegen is je ontstolen, je hebt nu deel aan de vloek.

Waarschuwing voor ons: ga niet de weg van Kaïn op

Wat God hier zegt en laat zien, toont Hij niet alleen aan Kaïn, maar indirect ook aan ons. Wat een gevolgen heeft het als mensen de weg van Kaïn opgaan. Wat een gevolgen heeft dit geestelijke proces destijds gekregen bij de eerste broeders. En nog steeds zoekt de boze naar mensen die in zo'n proces mee willen gaan. Een ernstige waarschuwing, ook voor ons, opgetekend tot ons onderricht, opdat wij *de hoop zullen vasthouden*, zegt Romeinen 15:4. Onze hoop dus steeds weer blijven richten op God, zelfs in de grootst mogelijke moeilijkheden, opdat wij wél de volle opbrengst van het leven zullen smaken en in de volle rust van God zullen komen. Ook al zijn we in een afschuwelijke situatie terecht gekomen, dan nóg mogen en kunnen wij door onze hoop op God te vestigen, geheel uit handen blijven van de geesten uit het rijk der duisternis.

Nadat God tot Kaïn heeft gesproken, spreekt Kaïn nog een keer tot God. ***Toen zeide Kaïn tot de Here: Mijn misdaad is te groot om de straf te dragen. Zie, Gij verdrijft mij heden uit het land en ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn, een zwerver en een vluchteling op de aarde; ieder, die mij aantreft, zal mij doden*** (Gen.4:13-14).

Berouw over de gevolgen, niet over de daad zelf

Hoe lees je dit? Is dit tóch nog 'berouw' van Kaïn na alles wat gezegd en gedaan is? Is dit berouw van zijn daad? Nee, hij heeft moeite met de gevolgen van zijn daad. Die wil hij laten verdwijnen, daar wil hij onderuit. Hij komt niet terug op zijn daad, maar heeft moeite met de gevolgen ervan. Nog steeds staat de zaak voor Kaïn 'op zijn kop'. Want wanneer berouw zich slechts richt op *gevolgen* en niet op de zaak waar het om gaat, de *daad*, kan vergeving, de vergeving van God niet werkzaam worden. Dat is triest, maar waar. De zaak blijft dan op zijn kop staan.

Droefheid van de wereld of droefheid naar Gods wil

Paulus schrijft: dit is droefheid van de wereld. Ken je die tekst? 2 Korintiërs 7:10: ***Want de droefheid naar Gods wil brengt onberouwelijke inkeer tot heil, maar de droefheid der wereld brengt de dood.*** Paulus maakt onderscheid in droefheid. Er is een droefheid naar Gods wil als je een zonde hebt begaan en berouw hebt van die daad: je bent daar dan bedroefd om. Dat is droefheid naar Gods wil, omdat je vanuit *die* droefheid tot inkeer en bekering kunt komen. Dat wil zeggen: tot onberouwelijke inkeer, tot radicale ommakeer, waardoor je weer kunt toetreden en deel kunt krijgen aan Gods heil.

Maar er bestaat ook berouw zoals de wereld dat heeft, alleen maar moeite hebben met alle nare gevolgen en consequenties van je daad. Dat verlost je niet van de dood,

maar brengt je nog dieper in die dood. Kaïn toont hier geen berouw, hij heeft moeite met de gevolgen. De vergeving van God kan niet werkzaam worden. Opnieuw zie je hier het werk van een boze geest. Van de geest die in hem huist en nu ook deze 'weg van vergeving' afsluit. Van de demonen die met antigoddelijke krachten bezig zijn om Kaïn helemaal in hun machtsgebied te trekken en te houden.

Vergelijking met Esau

We komen dit geestelijke principe ook tegen bij Esau. Als hij zijn eerstgeboorterecht aan Jakob verkoopt heeft hij nergens last van. Pas op het moment dat Jakob de zegen krijgt van zijn vader Isaak, krijgt Esau een probleem. Maar dat 'berouw' brengt hem geen vergeving. Hebreëen 12:17 zegt: ***hij vond geen plaats voor berouw, hoewel hij het onder tranen zocht.*** Ook Esau vindt de weg tot vergeving niet. Ook hij wordt daarin tegengehouden door een geest uit het rijk der duisternis.

Verdrijft God Kaïn?

Kaïn denkt dat God hem gaat verdrijven, maar verdrijft God hem uit het land, uit de omgeving waar hij woont, waarin hij leeft? Nee. Zo komt het bij Kaïn over; de werkelijkheid staat op zijn kop. Kaïn ziet de dingen niet in overeenstemming met de werkelijkheid. God verdrijft Kaïn niet. God wil die *macht* verdrijven. Hij wil zijn beschermende handen over dat steeds groter wordende gezin van Adam en Eva uitgespreid houden en de macht die in Kaïn werkt, hoort daar niet thuis. Dat is een inbreker, die moet naar buiten. *Als mensen aan machten vasthouden, gaan ze mee naar buiten.* God verdrijft Kaïn niet.

Weg van Gods aangezicht

Kaïn kan het zélf niet langer uithouden in die door God beschermde en gezegende omgeving. Hij kan het zélf niet uithouden voor het aangezicht des Heren. Hij kan het niet uithouden in dat land, bij dit gezin dat voor Gods aangezicht wil leven. Die antigoddelijke geest in hem houdt het niet en daarom Kaïn zelf ook niet. Dan staat er dat Kaïn weggaat van het aangezicht des Heren (Gen.4:16). Dat is een gebeurtenis die in hemel en op aarde zijn beslag krijgt. Hij verdwijnt uit het gezichtsveld van zijn ouders, uit het gezichtsveld van zijn broers en zusters en al hun gezinnen die inmiddels daar zijn. Hij trekt met zijn gezin weg, maar tegelijkertijd gebeurt er iets in de hemel: die macht drijft Kaïn weg van het aangezicht des Heren. Hij komt in een ander land terecht, in een andere geestelijke situatie terecht. Dat land heet Nod. Het betekent 'omzwerving' of 'ballingschap.'

In wraak en vergelding terecht komen

Kaïn komt in de macht van het dodenrijk. Hij is gescheiden geraakt van God en blijft tegelijkertijd in de greep van die antigoddelijke geest. Daardoor komt hij geheel buiten het

bereik van Gods vergeving, genade en heil, en geheel binnen het bereik van de duivel en de dood, en daarmee van wraak en vergelding. En ook dat gaat doorwerken. Als vergeving niet werkt, als iemand zich aan de werking van die vergeving onttrekt, komt hij onder invloed van antigoddelijke geesten in het tegenovergestelde van vergeving terecht: in wraak en vergelding. Ja, in 'zevenvoudige' wraak en 'zevenvoudige' vergelding. God benoemt het; zo gaat dat. Een ieder die met Kaïn te maken krijgt, komt in aanraking met die wraak en die vergelding: ***Kaïn wordt zevenvoudig gewroken*** (Gen.4:24a). Een logisch gevolg in zo'n 'land'. Een logische consequentie in dat machtsgebied. En logisch bij mensen die zó in de greep van die antigoddelijke geesten terecht zijn gekomen. In dat boze en duistere machtsgebied gaat dat tegenovergestelde proces van vergeving, het proces van vergelding en wraak, een volkomen doorwerking krijgen.

Contrast tussen beide broers

Terwijl het allemaal rondom die vergeving is begonnen, bij dat offeren, zoals we eerder beschreven hebben. Daar heeft de vijand een wig kunnen drijven tussen Kaïn en Abel, terwijl ze beiden aan het offeren zijn. Terwijl de één zicht krijgt op Gods vergeving en de heerlijke doorwerking daarvan beleeft, komt de ander in de greep van een jaloezise, afgunstige geest. In plaats van dat die vergeving zijn beslag krijgt in beide broers, lukt het die boze geest om Kaïn in een 'ander land' te krijgen, zowel in geestelijke als in natuurlijke zin. En het tegenovergestelde van die ruimhartige vergeving van God in zijn leven tot stand te brengen: wraak en vergelding. Wat een contrast tussen deze twee broers!

Het teken aan Kaïn

Kaïn krijgt nog een teken (Gen.4:15b). God stelt een teken aan Kaïn, een merkteken, een herkenningsteken. Ik denk dat dit iets in de geestelijke wereld is geweest, en niet iets aan zijn hand of hoofd. Kaïn krijgt ook geen ziekte, denk ik, maar iets dat in de geestelijke wereld opvalt als je hem tegenkomt. Hij is een 'getekende'. Je zou kunnen zeggen: hij is de eerste mens buiten Gods koninkrijk, de eerste die door Satan buiten dat koninkrijk is gevoerd. Kaïn is de eerste mens die onder de macht van dat andere koninkrijk in de geestelijke wereld is gekomen. *Kaïn is een getekende; hij is een geketende.* Aan handen en voeten gebonden aan die antigoddelijke macht en bovendien ook nog eens onder heerschappij van de dood.

Een dubbel proces komt op gang

Met deze gebeurtenissen is de toon gezet. Het is de toon voor de verdere geestelijke ontwikkelingen in die voortijd. Vanaf Kaïn en Abel gaat de voortijd zich kenmerken door twee processen, twee ontwikkelingen. Een goede, maar ook een verkeerde. Een doorgaande, verkeerde ontwikkeling in het geslacht van Kaïn, in het land waar Kaïn woont. In dat

machtsgebied waarin Kaïn familie terecht is gekomen. Twee geestelijke ontwikkelingen: eerst naast elkaar, ver van elkaar verwijderd, maar tenslotte rechtstreeks tegenover elkaar komend. Het loopt uiteindelijk uit op een zondvloed.

De voortijd en de eindtijd lopen parallel

Deze gebeurtenissen hebben ons veel te zeggen. Zoals het in die voortijd is gegaan, zal het ook in de eindtijd gaan. De geesten die in de voortijd het leven van Kaïn binnendringen, werken ook in de eindtijd. Ook dan is er op een gegeven moment sprake van een merkteken. Een merkteken in de geestelijke wereld, het teken van het beest (Op.13:16) dat mensen volledig in een 'ander land' brengt. Ook in die tijd, in de eindtijd, zal er broedermoord plaatsvinden. De antichrist en zijn gemeente beramen een aanslag op de gemeente van Jezus Christus, zij doden de 'twee getuigen'. Openbaring 11 beschrijft dat. De impact hiervan is in de eindtijd veel groter, de gevolgen eveneens. Gelukkig zijn die in de eindtijd heel anders dan hier. In de voortijd gaat het bergafwaarts; in de eindtijd gaat het dwars door alle confrontaties heen steeds verder omhoog. In de 'zondvloed' van de eindtijd wordt de dood door Jezus' gemeente overwonnen, in plaats van dat deze grootvorst zijn muil openspert en steeds meer mensen binnenhaalt. De gemeente die zich in heilige Geest volledig met Jezus heeft verenigd, wordt door God verheerlijkt. En de antichristelijke geest die in de eindtijd voluit werkzaam is geworden, wordt definitief onwerkzaam gemaakt. Die komt dan echt en ook volledig in een 'ander land' terecht: in de poel van vuur. De gevolgen van de eerste zondvloed zullen bij die laatste zondvloed helemaal worden uitgewist! God en Jezus hebben het laatste woord: hemel en aarde zullen volledig worden vernieuwd.

Ontwikkeling van de gemeente

Wij mogen een gemeente zijn die zich voorbereidt op dat treffen in de eindtijd, een gemeente die helemaal mee wil in de goddelijke ontwikkeling. Laten wij dan *nu* een gemeente zijn waarin wij als broeders en zusters leren om samen op te trekken, om samen een gezin te vormen, samen een lichaam te vormen. Dan dienen wij allemaal hoogst waakzaam te zijn en te blijven voor deze antichristelijke geest. De geest die de verscheidenheid in de gemeente wil omzetten in verschillen en die verschillen in negatieve zin wil uitbuiten, terwijl God juist door die verscheidenheid zo machtig en op velerlei wijze kan zegenen.

Blijf waakzaam en heers over je vijanden

Wij dienen waakzaam te zijn voor de geest van jaloezie. Ook in die zonde van jaloezie steekt de antichristelijke geest zijn kop op. Belial (2Kor.6:15) zit erachter, die heeft er belang bij. Als je erin meegaat, worden talrijke geestelijke zegeningen je onthouden. Dat begint in het kleine, maar het gaat steeds

verder, omdat die geest steeds verder wil. Als je niet tot erkenning komt van deze dingen, wordt de vergeving in je leven steeds minder werkzaam. Die geest is dan bezig om je op een zijweg te plaatsen, op die weg van Kaïn te brengen. Let dus goed op: er zijn zoveel momenten om het in de gaten te krijgen en ervan terug te komen, om in de armen van God en Jezus te springen. **Heer, tot wie zou ik heengaan, u alleen heeft woorden van eeuwig leven** (Joh.6:68). Doe je voordeel met deze geschiedenis. Laat je hoofd niet hangen. Zie omhoog op de werkelijkheid van Christus. Geef de vijand geen voet, handel goed. Handel naar Gods wil en *heers over deze vijanden!* Ook al liggen zij met velen aan de deur van jouw levenshuis en gaat hun begeerte naar jou uit. Denk aan deze woorden: *jij mag daarover heersen en de Heer stelt je daartoe in staat, altijd.* Zie op dat moment de mogelijkheid die de Heer jou geeft. Zie het genade-moment: in de geestelijke wereld mag jij de heerlijkheid van Jezus Christus proclameren. Zo vindt het werk van de Heer in jou doorgang. En dat geeft aan die overheden en machten in jouw leven het 'nakijken'.

Vergeving is de basis van alles

Hef je hoofd maar op, leef vanuit vergeving, en blijf daar heel zorgvuldig mee omgaan. Vergeving van zonden is wezenlijk en fundamenteel. We hebben het nodig om elkaar daaraan te herinneren, om dat besef door herinnering wakker te houden. Het is van levensbelang om vergeving te vragen, ook als je mee bent gegaan in het negatieve, als je je hebt laten verleiden door dingen die niet goed waren. Zie ze in, kom tot erkenning en berouw. Vraag vergeving. Dan is er vrijheid om verder te gaan op de weg die Heer voor je opent. Blijf wonen in het land waarin de Heer je plaatst. Blijf leven voor Gods aangezicht en kom maar toe aan de volle opbrengst van het werk van Jezus Christus in je leven. Aan die volle kostelijke vrucht waar de landman zo naar uitzielt (Jak.5:7). De Heer zegent ons allen hierin (*wordt vervolgd*).

Noot van de auteur: De links naar de 'Studiebladen', de serie boeken over 'Gods plan met mensen' en het 'Overzicht Oude Testament' werken voor alle lezers van Hoger-op. Ze verwijzen naar het openbare deel van de website van VEG Immanuël Breda. Dat geldt *niet* voor de links naar de mp3's van de 'Bijbelstudies Oude Testament'. Die bestanden staan in een afgeschermd deel. Om die mp3's te kunnen beluisteren is een eenmalige registratie nodig op <https://veg-immanuel-breda.nl/mp3s/inloggen-registreren-voor-mp3/>. Je ontvangt een 'media-account', met toegang tot alle beschikbare mp3's en mp4's. De 'Bijbelstudies Oude Testament' vind je op <https://veg-immanuel-breda.nl/mp3s/mp3-sets/?set=OT&titel=Oude%20Testament>.



'GOUD VANOUDS'

Deze keer drie boodschappen van Jan Oud. Twee uit de VEG De Bazuin te Hoogeveen en eentje uit zijn eigen gemeente de VEG Den Haag (tevens video). Bij deze de links:

[20220522-6363-JanOud-ef12:1-3-Wedloop-Hoogeveen](#)

[20221023-6364-JanOud-1cor15:45-49-LaatsteAdam-Hoogeveen](#)

[20230903-4429-JanOud-jes53:10-Voornemen van God zal door zijn hand voortgang hebben-DH](#) [VIDEO](#)

De Heer zegene u/jou bij het luisteren naar (of kijken van de video) van deze boodschappen uit Gods Woord!

VOOR JONGEREN

DICHTBIJ?



Door Zeina Bassa-Dafesh

Soms kan ik er niet bij hoe fantastisch het is dat we op elk moment van ons leven in contact kunnen zijn met God. De vraag is of we dit beseffen en hier gebruik van maken? Jezus wil dichtbij zijn. Hij zegt tegen ons: *'En Ik ben alle dagen met jullie, totdat de tijd van de wereld om is'* (Mat. 28:20, Basisbijbel). Hij is dus elke dag van ons leven dichtbij ons, altijd! In alle tijden: mooie, moeilijke, drukke dagen, het maakt niet uit.

Druk, druk, druk!

Iemand vraagt je hoe het met je gaat. Hoe vaak horen we onszelf wel niet zeggen: druk, druk en nog eens druk! Dat is een beetje onze cultuur in Nederland... De maatschappij vraagt nu eenmaal veel van ons... juist ook aan jullie als jongeren. Laten we kijken naar hoe Jezus dat deed in hectische en drukke tijden. Als voorbeeld voor ons. Want laten we eerlijk zijn: de drie en half jaar van zijn bediening op aarde waren bizar druk.

In **Marcus 6** lezen we dat het drukke tijden waren voor Jezus en zijn discipelen. Ze hadden zelfs geen tijd om te eten. Jezus zei steeds tegen hen: *'Kom met Mij mee naar een eenzame plek en rust een beetje uit'* (bijv. vers 31, Basisbijbel). Maar steeds waren er veel mensen die iets van Jezus wilden. Jezus zag deze groep mensen en kreeg passie om hen te helpen. En Hij begon hen ook veel te leren. En ook eten te geven (de wonderbaarlijke



spijziging). *'Onmiddellijk daarna zei Jezus tegen de leerlingen dat ze in de boot moesten stappen. Hij wilde dat ze voor Hem uit naar de overkant zouden varen, naar Betsaida. Zelf wilde Hij eerst de mensen wegsturen. Hij nam afscheid van de mensen. Daarna klom Hij de berg op om te bidden'* (vers 45 en 46, Basisbijbel).

The mountain

Soms moeten we ondanks onze drukte direct een keuze maken om de stilte op de berg op te zoeken. Hier een PRIO van maken! We zien natuurlijk ook vaker dat Jezus en anderen uit de Bijbel dit doen. Dit hebben wij als mensen simpelweg nodig, jong en oud. Maar hier in deze situatie zien we hoe Jezus de discipelen echt ertoe drong. Anders kwam het er gewoon niet van. Hoe vaak zien we dit ook niet in ons eigen leven? We worden zo geleefd dat het niet lukt om de stilte op te zoeken. Terwijl we dit juist zo nodig hebben. Steeds herinnert God mij eraan en roept Hij mij om geen Martha, maar een Maria te zijn. Gewoon in alle rust zitten aan de voeten van Jezus.

Aan zijn Voeten

Onlangs heb ik hier iets over geleerd over het aan Zijn voeten zitten. Herken je dit: dat je vaak met verlangen God wil zoeken en dichtbij wil komen? Een soort van honger die je wilt stillen. Soms voel je God dan van dichtbij en soms ook weer niet... Toch is dat dan slechts een gevoel. Gods Woord leert ons namelijk dat we niet dichtbij kunnen komen, dan we al zijn. We kunnen bijvoorbeeld wel onze wortels dieper in Hem uitslaan, meer van ons denken (laten) vernieuwen, maar we kunnen niet dichtbij komen, want we zijn al *In Christus*. Dat is wat ons heeft veranderd. Waarom we leven als christen. Waarom we bij elkaar komen als gelovigen. *De wereld is zoekende om dichtbij te komen, wij niet, omdat we het al zijn.*

In Christus

Wij zijn In Christus. Paulus zegt dit constant in zijn brieven. Dat is onze definitie. Je kunt niet dichtbij komen dan dat.

Het is al perfect. Het is belangrijk om dit te beseffen: We zijn al In Christus. Daarom nemen we tijd met Christus. *Zodat we meer gaan lijken op Christus*. Het is dus niet andersom: ik ga eerst op Christus lijken, of tijd met Jezus nemen. Zodat ik een keer in Christus kan zijn. Nog een keer: *Het is in Jezus zijn. Zodat ik met Jezus kan zijn. Zodat ik als Jezus kan zijn*. Het is Leven vanuit onze Bron: Christus. Christ in me, the Hope of Glory!

Precies wat ik jullie wens zo kort na de start van jullie nieuwe schooljaar: dat jullie elke dag beseffen hoe dichtbij de Bron jullie zijn!

VAN DE PIONIERS

VERENIG MIJN HART (2a)

– Een doel, het einddoel bereiken

Door Henk Lijzenga

Ik lees een tekst uit 1 Petrus 1:8-9:

“Hem hebt gij lief, zonder hem gezien te hebben; in hem gelooft gij, zonder hem thans te zien, en gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, daar gij het einddoel des geloofs bereikt, dat is de zaligheid der zielen.”



Vanuit een verenigd hart Gods werkelijkheid beleven

Het einddoel van het geloof bereiken. Vorige keer heb ik gesproken over Psalm 86 waarin genoemd wordt: “verenig mijn hart om uw naam te vrezen.” Je hart verenigen. Hoe doe je dat? Waarom is dat nodig? Wat is daarbij belangrijk? Je hart verenigen, misschien alleen wel, omdat Jezus bidt in Johannes 17: *“opdat zij allen één zijn gelijk Gij Vader in Mij en Ik in U.”* Een verenigd hart hebben, opdat je die *werkelijkheid* gaat beleven. God in jou en alles wat jou betreft en bezighoudt en wat in jou is, dat heb je samen met God. Jezus getuigt hier van een hele diepe eenheid met de Vader. Hij bidt dat de discipelen die Hem volgen en al die mensen daarna, die in de naam van Jezus zullen gaan geloven, dat al die mensen zo’n eenheid zullen ervaren, zoals Jezus dat ervaart met de Vader en de Vader dat ervaart met Jezus. Dat mensen die eenheid met God de Vader zullen ervaren, die eenheid met de Geest van God zullen ervaren, die eenheid zullen ervaren in Jezus Christus. Maar daardoor ook *in zichzelf* een diepe eenheid zullen beleven.

Daar zijn enkele dingen voor nodig. Dan moet je:

- hetzelfde doel hebben als God,
- je moet op dezelfde manier denken als God,
- je moet hetzelfde willen wat God wil en
- je moet op dezelfde manier willen dienen, zoals God wil dienen.

Vanmorgen wil ik het over dat doel hebben.

Hoe één ben jij in het doel van je leven?

Wat je zult bereiken, waar je je op gericht hebt en nog een stapje verder: hoe één ben jij in jezelf om Gods doel uit te werken? Om Gods doel te bereiken met je leven, maar om ook met hem het doel uit te werken? Daartoe is die vereniging van je hart nodig. Het blijkt in de Bijbel regelmatig

dat mensen dat gebed hebben en daarnaar zoeken. Dat ze één worden in zichzelf, alleen maar *dat ene* willen. Vandaar ook dat David zegt: verenig mijn hart. Laat alles wat er in mijn binnenste menszijn rondgaat één zijn, laat het allemaal bij elkaar horen en met elkaar overeenstemmen. Ben je het met jezelf eens over wat je doel is, over wat je wil bereiken? *Heb je hetzelfde doel als wat God heeft? Wil je hetzelfde bereiken wat God wil bereiken? Wil jij toewerken naar waar Hij naartoe werkt? Heb je dezelfde gerichtheid, hetzelfde voor ogen wat Jezus voor ogen heeft?* Het gaat er niet om wat je allemaal kunt, het gaat er om waar je op gericht bent.

Een voorbeeld

De komende week is er een zonsverduistering. Heb je al een eclips brilletje? Sommigen wel, anderen niet. Ik dacht, we moeten er ook zo één hebben. Ik bellen, nee, ze waren al op. Ik had dat brilletje in mijn hoofd. Toen ik weer belde, zeiden ze: om 11 uur zijn er weer nieuwe. We waren in de stad en ik de winkel in, er staan een heleboel mensen al in de rij. Ja, er moest nog gebeld worden. Over een kwartier worden we teruggebeld en dan weten we of we er nog meer krijgen... Wat doe je dan? Toch maar gewacht. Daar sta je dan een kwartier te wachten en toen hoorden we dat er om 2 uur nog 200 brilletjes zouden zijn. Nou, we zaten toen al te eten en we hadden geen zin meer om zo’n ding te halen. Ik dacht misschien kunnen we ook op tv kijken. Waarom vertel ik dit? *Zo kun je om zo’n simpel iets toch heel doelgericht zijn en er het een en ander voor over hebben.* In dat hele gebeuren heb je dat doel gezien, dat brilletje, dat lijkt je wat. Maar dat kun je dus krijgen als je een doel najaagt, dat de dingen tegenlopen. Wat mij opviel in dit hele verhaal is, dat je soms moet *wachten* voordat je verder weet hoe het doel is. Dat je daarin niet altijd alles keurig op een rijtje hebt, maar dat je al verdergaande steeds beter te weten komt hoe de zaken in elkaar zitten.



Leef jij doelgericht?

Hoe is het bij jou, waar jaag je naar? Hoe doelgericht leef je? Waar het mij vooral om gaat: *hoe één ben je in jezelf, om dat doel te bereiken.* In hoeverre pak je alles van je hele bestaan bij elkaar, om het doel dat jij voor ogen hebt te bereiken. Wat mag je dat allemaal kosten, wat doe je als er twijfel opkomt, wat doe je als er tegenslagen zijn, wat doe je als je opnieuw je doel moet vaststellen? Hoe één ben je in jezelf daarin? Er zijn situaties in het leven, waarin je je doel moet *bijstellen*. Wanneer je bij jezelf moet nagaan, wat wil ik eigenlijk. *Wat mag het me allemaal kosten?* En als ik het allemaal niet zie, als dingen anders lopen dan ik gedacht had, wat doe ik dan? *Waar ben ik dan op gericht?* Jezus zegt: *“Vader, dat ze één zijn zoals wij één zijn. Dat de mensen die in mij geloven, zo één zijn met Mij en met U, Vader.”* En daardoor ook met

elkaar, dat ze ervaren wat wij, U en ik, samen ervaren. Hoe word je daarin één?

Het doel van God

Dan is het belangrijk om te weten wat het doel van God is. Waar jaagt God naar?! God ziet ernaar uit om al die prachtige karaktertrekken die in Hemzelf zijn ook *in mensen terug te zien*. God ziet er naar uit om alles wat Hij heeft, dat zó aan mensen mee te delen, *dat er mensen aan zijn beeld gelijk zullen worden*.

Die dat niet alleen in theorie weten, maar dat helemaal uitleven, zoals Jezus het uitleefde. Daarom deelt God ook zoveel uit. Dat is Gods doel, daar is Hij op gericht. Mensen zo laten ontwikkelen, dat ze echt bij Hem passen. Niet alleen Gods kind geworden zijn, maar ook in hun hele bestaan *die trekken van God zo uitwerken in het dagelijkse leven, dat andere mensen ook iets van God daardoor ervaren. Gods doel is dat mensen merken wat hun werkelijke waarde is*. Hij wil jou aan den lijve laten ondervinden hoe kostbaar je bent voor hem, gewoon zoals je bent. Natuurlijk *los van zonde en duisternis*, maar in de kern. Hij wil je laten merken hoe groot jouw waarde is, wat een kostbare en mooie schepping je bent. Hoe mooi je in elkaar zit als je al die zonden en dingen die scheef gegaan zijn, er vanaf haalt. *Want zo ziet God jou!*

Ben jij - al herstellende - bruikbaar voor Hem?

Gods doel is dat mensen zo herstellen dat ze bruikbaar zijn voor Hem. Dat ze zo gebruikt kunnen worden, dat Hij zich daarin verlustigt, zoals Hij zich verlustigde in Jezus, die precies deed wat de Vader wilde. Niet omdat Hij gedwongen werd, maar omdat Jezus ervoor gekozen had.

Gods doel is om mensen te gebruiken, jou en de gemeente, om ook andere mensen tevoorschijn te roepen, mensen die hem nog niet kennen, die niet hier of in een andere gemeente komen. Mensen die vastzitten of grote nood hebben wil Hij ook laten delen in wat Hij allemaal voor ze heeft. Hij wil ze laten ervaren wat hun waarde is, *Hij wil ze herstellen tot bruikbaarheid*. Hij wil jou daarvoor gebruiken. Hij zoekt mensen die Hij daarvoor kan gebruiken. Zodat anderen ook tevoorschijn komen. Daar werkt God naar toe.

De weg van Jezus

En Jezus? Jezus is één met de Vader, Hij doet precies hetzelfde, Hij werkt daar ook naar toe. Jezus heeft het doel van God overgenomen. Hij heeft gezegd: wat U in U hebt, dat wil ik ook. Dat voelde niet onprettig voor Hem, dat was niet een belevenis van 'nou moet ik wel, want ja, Ik ben nu eenmaal de Zoon van God, Ik moet straks aan dat kruis, Ik moet wel.' Nee, er was niets van zich gedwongen voelen. Niets van: ik wil toch eigenlijk dat andere, want dat is mooier. *Jezus koos steeds weer wat God wilde*, om dat tot zijn doel te maken. Hij zegt in Johannes 17 vers 4: ***"Ik heb U verheerlijkt***

op de aarde door het werk te voleindigen, dat Gij Mij te doen gegeven hebt." Hij voleindigt het werk dat God hem te doen heeft gegeven en op een gegeven moment roept Hij het uit aan het kruis: ***"het is volbracht.***" Het werk dat God hem te doen gegeven heeft, heeft Hij volbracht, daar leefde Hij voor. Dat was zijn eigen keus, Hij ging er helemaal in mee, *daar was alles ondergeschikt aan. Het mocht hem ook alles kosten*. Hij zegt: ***"Vader, ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen."***

De naam van God bekend maken

Het doel was dus om dat wat God voor ogen had, bekend te maken aan de mensen. De naam van God bekend maken, dat was helemaal nieuw. Israël wist wel veel over God, tenminste degenen die zich daar wat meer in verdiept hadden, maar *God als Vader*, dat was vreemd voor ze. *Dat was zo dichtbij, dat was volkomen nieuw. Jezus openbaart dat. Hij zegt, Ik heb U als Vader bekend gemaakt, ik heb laten zien hoe U bent*. Ik heb laten zien hoe U denkt en wat U wilt. Ik heb laten zien hoe U erop uit bent om de mensen te dienen. Dat heeft Jezus gedaan door zelf de mensen te dienen. Hij zegt: ***"Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen."*** Hij is niet voor zichzelf gekomen. Jezus hoefde geen recht. *Hij gaf het over als het moeilijk was*. Hij zei: "Vader ik leg het op U, ik laat het bij U. U bent een rechtvaardig rechter" (naar 1 Petr. 2:23).

Jezus pronkte niet met zijn afkomst; ook niet met het kleed dat hij droeg. Er wordt pas over een kleed gesproken op het moment dat het aan mensen gegeven wordt, als Hij aan het kruis hangt. Jezus is er dus niet op uit om de buitenkant te laten zien, maar alles wat Hij van binnen had, daar pronkte Hij ook niet mee. Niet: zie je wel hoeveel wonderen en tekenen Ik kan doen? *Hij luisterde altijd naar de Vader, hoe wilt U het? Hij had de Vader als doel: uw naam openbaren*. Niet mezelf bekendmaken of het zou moeten zijn, dat Hij zichzelf bekend maakte binnen het doel van God. Dus toch weer binnen dat doel. Hij maakte zich bekend als de Verlosser, als de Zaligmaker. Hij maakt zich bekend als degene die zal sterven aan het kruis. Als Hij er over spreekt wat Hij allemaal doet, is het *altijd binnen het kader dat God aangeeft. Want het gaat hem om de Vader, niet om zichzelf*.

Hij zegt in Johannes 17:7-8: ***"Nu weten zij, dat al wat Gij Mij gegeven hebt, van U komt, want de woorden, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven en zij hebben ze aangenomen en in waarheid erkend, dat Ik van U ben uitgegaan, en zij hebben geloofd, dat Gij Mij gezonden hebt."***

Hij zegt: alles wat ik spreek, heb ik van U gekregen. Kon Jezus zelf niet denken? Ja, hij kon heel goed denken. Maar met alle capaciteiten die in hem waren, heeft Hij zich *beschikbaar gesteld voor het doel dat God had (wordt vervolgd)*.

De tekst van de mp3 is uitgetypt door Corrie Kuster en enigszins bewerkt door Ine Lijzenga in samenwerking met de redactie.



**'En dan Vader... dan ga ik naar Ú!
Naar U... mijn Beschermmer en Heer,
naar U, mijn liefdevolle Váder,
mijn Leidsman en Trooster...
élke dag steeds weer!'**

**'Want naar wie o, God... zou ik ánders gaan?
U kent mij, noemt zélfs mijn naam en U alleen weet
wat ik nodig heb en zegt:
'Mijn kind, voel je maar vrij, bewáár je vrede en...
geef je zorgen maar aan Mij!'**

**'En dan Vader... dan kom ik tot Ú
en noem de mensen op, die U niet kénnen...
Maar blijf geloven en vertróuwen
in UW PLAN VAN LIEFDE VOOR IEDER MENS
want... dat is ook úw wens!'**

**'En dan Vader, dan geef ik aan U mijn liefde
en zeg dat ik van U hou en alleen op Ú vertrouu!
Dat ik dánkbaar ben voor uw wijsheid,
uw liefde in mijn leven want dát...
wilt U mij áltijd geven!'**

Hanny Laurita 02-04-'23

GETUIGENIS

LEVENSLIJSSEN: ER IS ALTIJD EEN WEG



Als je Jakob Janssens een app stuurt, zie je staan: **Er zijn altijd mogelijkheden.** Achter die zin zit een hele wereld. Hij is zijn levensverhaal - 40 jaar na een aantal heftige gebeurtenissen - gaan vertellen. Het doel? Mensen te bemoedigen die soortgelijke dingen hebben meegemaakt of misschien nog steeds meemaken: er is altijd een weg (ter ontkoming). Want, zo verwoordt Jakob het

ook, na alles wat hij heeft meegemaakt: "er is altijd een weg", de Heer heeft altijd een weg. Ook al zie je die nog niet.

Hoe het begon

Geboren in de provincie Groningen, in het kleine dorp Eenum. Zijn vader was alcoholist, dronk al vanaf zijn twaalfde jaar veel te veel. Hij was 10 jaar ouder dan Jakobs' moeder. Die werd op haar 16^e ongewenst zwanger van Jakob en daarmee was Jakob een ongewenst kind. Later zouden er nog twee broertjes en een zusje komen. Zestien: een kind met een kind. De relatie tussen vader en moeder was meer vader-dochter dan man-vrouw.

Moeder is eigenlijk nooit volwassen geworden. Ze stond bij de familie bekend als "altijd aardig, lief". Vader was de boze dronkenlap. Wat Jakob zich vooral herinnert van die eerste jaren is het dat het nooit helemaal veilig was thuis. Hij was niet in beeld, kreeg geen liefde en aandacht. Kwam bewust laat thuis, want dan had zijn vader al zoveel gedronken dat hij niet helder genoeg meer was om nog boos te worden. Zo probeerde Jakob te overleven, soms letterlijk. Nadat Jakob thuis was gekomen, bleef hij extra lang op, zodat zijn broertjes en zusje al slapen voordat zijn vader hen iets (onvoorspelbaars) aan kon doen.

Rond zijn twaalfde nam hij steeds meer de rol van vader voor zijn broertjes en zusje aan, omdat zijn vader dat naliet. Een paar jaar later begon zijn moeder in toenemende mate de relatieproblemen met haar man te delen met Jakob. Zo werd Jakob ongewild een soort echtgenoot in plaats van kind, uiteindelijk zelfs tot het seksuele aan toe. Dan ga je stuk van binnen, je bevriest. Alle relaties die er nog waren gaan kapot, ook het laatste restje eigenwaarde is weg: je ben vies, vuil, ongewenst, schuldig, enz. Emotioneel volledig op slot, in de onbewuste hoop zo te kunnen overleven. Ergens ver weg was er ook nog het besef: het moet toch anders kunnen. Waar vind ik die weg?

Intussen pakte zijn vader alles af wat waarde had, tot en met het leeghalen van de bankrekening van Jakob. Niet om Jakob te kwetsen, maar om de drankverslaving te bekostigen. Later ging zijn vader er met een andere vrouw van door, het gezin in alle opzichten berooid achterlatend.

De eerste stappen van Jezus naar Jakob

Jezus kent ieder mens, ook de nood van Jakob. In Delfzijl was een koffiebar van Youth for Christ, daar ging Jakob rond zijn zestiende een keer naar toe. Wat hem bij bleef, was dat die mensen iets hadden: ze straalden uit dat het bestaan wel zinvol is. Ze vertelden over Jezus Christus en hadden de bekende poster van de brede en smalle weg. Jakob werd gevraagd: waar sta jij op



deze afbeelding? Zijn antwoord was: ik sta aan het begin, voor de poort(en). Die vraag bleef hem bezighouden en aan Jezus vroeg hij: als u bestaat: laat het blijken. Intussen denkend: Jezus moet me toch niet, want dat was wat Jakob gewend was. Bovendien stal hij ook wel eens iets om eindelijk iets voor zichzelf te hebben. Bij de koffiebar vroegen ze hem of hij meewilde naar een optreden van de band en het koor van de kerk. Een kerk leek hem stoffig, toch ging hij mee en warempel: het viel mee. Later kwamen ze een praatje maken en vroegen hem of hij christen was. Natuurlijk "ja" gezegd om er vanaf te zijn. Dat mislukte, want de volgende vraag was of ze met hem mochten bidden... Toen gebeurde het wonder: tijdens het gebed wist hij: "Jezus houdt van mij en God ook" en er kwam een ongekende blijdschap in het hart van Jakob, geweldig! Eenmaal thuis keerde de ijsskoude douche al snel terug. En toch: dat stukje blijdschap kon niemand hem meer afpakken. Dus op zoek naar een eigen Bijbel, maar die mocht je natuurlijk niet stelen. Dan maar bidden: "God: help me aan een Bijbel". Diezelfde week kreeg Jakob geld van een paar mensen die zijn gebed niet kenden: bij elkaar 18 gulden. De schoolbijbel kostte 17,95 (De stuiver is in de collectezak gedaan).

Eind goed, al goed? Was dat maar waar. De ellende thuis ging door. Het oude leven kon niet meer, maar het nieuwe leven: hoe verder? In die tijd is het seksueel misbruik door zijn moeder gebeurd. Ze zei: "ik weet wel wat je wilt". Dat knalde erin: Jakob bevroor. Hij kon ook nergens heen met zijn verhaal: familie niet (je lieve moeder heeft het al zo zwaar), huisarts niet (stuurde hem binnen 2 minuten weg).

God was en is er wel, altijd, juist toen: met Zijn onvoorwaardelijke liefde. Dat gaf houvast. Dat bleek de weg, die er altijd is. Ook als je die nog niet ziet. Jezus heeft aan Jakob duidelijk gemaakt dat de waarheid vrij maakt. De waarheid was dat zijn vader en moeder hun functie als vader en moeder niet goed hebben vervuld. Dat was erg moeilijk te accepteren. Er volgde een rouwproces. Jakob kwam toen los van zijn ouders en heeft hen opnieuw als mensen leren lief te hebben. Verder heeft Jakob geleerd dat hij niet schuldig was aan wat hem was aangedaan, maar wel heeft hij de verantwoordelijkheid op zich genomen om anders te leven, met Jezus. Door bevrijding van de geest van verwerping kon Jakob zien hoe hij andere keuzes kon maken bij zijn kijk op mensen.

Vele jaren later: is het ooit nog uitgepraat of goed gekomen tussen Jakob en zijn moeder? Wel, nogal onverwacht was Jakob samen met zijn moeder. In Rotterdam, waar hij al jaren woonde samen met zijn vrouw Rieneke. Met de kracht en hulp van de Heer kon Jakob haar vertellen dat hij haar vergaf. De reactie? Ze wist zich geen raad en zei: "jij kon geen meisje krijgen".

De redding: twee ontmoetingen

Na zo'n jeugd sta je met minstens 3 - 0 achter. En toch: door het bezoek aan die koffiebar en het gesprek en gebed erna ontmoette Jakob de liefde van Jezus. Dat redde hem. Op een van die bezoeken aan Youth for Christ ontmoette Jakob Rieneke. Hij wist: dit is ze, de vrouw van mijn leven. Rieneke had heel snel door wat de thuissituatie van Jakob was. Jakob trok op haar aandringen in bij haar ouders. Nog even wilde Jakob terug: hij moest toch voor het gezin waar hij uitkwam zorgen? Gelukkig is hij niet teruggegaan. Er is altijd een weg; de weg van Jezus Christus, ga met Hem je levensweg. Voor Jakob werd dat nog meer werkelijkheid door de komst van Rieneke in zijn leven. Vandaag zijn ze al meer dan 40 jaar getrouwd.

ONT-moeten: stoppen met moeten en leven in vrijheid door Jezus toe te laten in je leven: Jakob getuigt er al jaren van: *Er is altijd een weg*. De weg van Jezus die zegt: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven."

Dit artikel is gebaseerd op een gesprek tussen Jakob Janssens en Roel Koster in de zomer van 2023 en met instemming van Jakob zo opgenomen in Hoger- Op.

Als iemand hierover wil praten of iemand wil de eigen ervaring delen, dan kan men contact met Jakob opnemen via dit emailadres: jakob.kvg@gmail.com of bel tel. 0610188409.

DE EERSTE OPSTANDING (2-slot)

"Gelukkig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding" Op. 20:6

Door Piet Noordam

Wie gaan regeren en herstellen?

Waar het nu hier om gaat is: "wie gaat na deze samenvoeging op aarde regeren en de achtergebleven demonen verwijderen en alles en iedereen daar herstellen?". Dan is er maar één conclusie: dat zijn zij, die het beest gaan overwinnen en zij die genoemd worden in (Op. 20:4; Op. 6:9-11; Op. 19:19-21) die door de Heer geselecteerd worden als eerstelingen, of Gods regering. (Op. 14:4-5) En wie er dan vanuit het lichaam van Christus buiten deze door God geselecteerde Gods regering, (Op. 20:4; Op. 6:9-11) nog meer ingeschakeld gaan worden om de schepping op aarde te gaan herstellen (Jes. 65:17) dat weten wij niet, en gaat ons niet aan, dat is Zijn zaak. De Heer zegt, "volg jij mij" ! (Joh. 21:23). U kunt er de tekst voor tekstverklaring van de 'Openbaring van Jezus Christus' door J.E. van den Brink op nalezen (pagina's 221 t/m 222 over Op. 14:4-



5; 228 t/m 231 over Op. 14:13-16 en 340 t/m 342 over Op. 20:4-6):

http://www.rhemaprint.nl/boeken_opmaak/openbaring/openbaring-b.html

Hier volgen nog een aantal teksten die onderbouwen, dat de twee genoemde categorieën uit (Op. 20:4) die het komende beest niet zullen aanbidden en gaan regeren in en met Christus in het duizendjarig vrede-rijk.

Ieder staat in zijn rangorde op

In 1 Kor. 15:23 lezen we in verband met de opstanding: Ieder op zijn beurt. Vóór allen: Christus als eersteling, dan *zij die Christus toebehoren bij zijn komst* (1 Tess. 4:13-18). Dat zijn ook de twee getuigen uit Op. 11:3,7). Deze in Christus als martelaars gestorvenen zullen eerst opstaan (Op. 20:4), daarna zullen de dan nog levenden, samen met hen, in een oogwenk weggevoerd worden, de Heer tegemoet in de lucht (1 Tess. 4:15-17).

Dit is de opname van de Gemeente van Jezus Christus. (Matth. 24:30-31; 1 Tess. 4:17). *“Wij zullen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin”* want de bazuin zal klinken en de martelaars uit Op. 11:7; Op. 20:4; Op. 13:7 *zullen onvergankelijk opgewekt worden* (1 Kor. 15:51-52). *“En zij zullen zijn uitverkorenen bijeen verzamelen uit de vier windstreken”* (Matt. 24:31). *“Gelukkig de doden (de twee getuigen uit (Op. 11:3; 1 Tess 4:17; Op. 13:7) die in de Heer sterven, van nu aan”* (Op. 14:13). *“Zend uw sikkels uit en maai, want het uur om te maaien is gekomen, want de oogst der aarde is geheel rijp geworden”* (Op. 14:15) *“En de zevende engel bazuinde, en er kwamen luide stemmen in de hemel die zeiden: het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Heer, en aan zijn Gezalfde.”* Die met Christus zullen regeren van eeuwigheid tot eeuwigheid. (Op. 11:15, Luth. vert; Op. 20:4; Op. 6:9-11; Op. 22:5).

Uit bovenstaande teksten blijkt duidelijk, dat degenen die deel krijgen aan de eerste opstanding in het tijdsgewricht leven dat er geoogst kan worden, omdat deze dan rijp is geworden (Op. 11:1: *“Meet de tempel Gods”*; Joël 3:13; Op. 14:15). Jezus zei in Matt. 13:39 en Matt. 28:20: *“De oogst is de voleinding van deze eeuw”*, dat is de fase of periode in Gods reddingsplan die er ten tijde van de zevende bazuin zal zijn (1 Kor. 15:52; Op. 11:15; 1 Tess. 4:16).

Preterisme: vervulling al in het verleden?

Dat is niet het einde van het oude verbond, de eeuw van de verwoesting van de tempel in het jaar 70, wat de zogenaamde preteristen beweren.

(zie: <https://nl.wikipedia.org/wiki/Preterisme>).

Dat was de schaduw en het einde van de Mozaïsche wet, die eindigde op het moment dat Jezus stierf voor de zonde. Dat was het uur waar Jezus op doelde, toen Hij tot de Samaritaanse vrouw zei dat men dan niet meer naar Jeruzalem moet gaan, maar *“de Vader aanbidden in geest en in waarheid”*, en dat uur is nu (Joh. 4:20-24).

De eerste opstanding en de transfiguratie van de gemeente zal het einde zijn van onze eeuw, dan begint de toekomstige eeuw, het duizendjarige vrede-rijk (Op. 20:2-5; *“En zij stegen op naar de hemel in de wolk, en hun vijanden aanschouwden hen”* (Op. 11:12). Zo staat ieder op, in zijn eigen rangorde (1 Kor. 15:23). Jezus werkt volgens een vast plan en de juiste volgorde via de door Hem geselecteerde volmaakt geworden zonen van God (Op. 12:5; Op. 14:1) Gods herstelplan in het duizendjarig vrede-rijk uit (Op. 5:1-5).

Loskomen van Babel

Het gaat er om dat we de tijd verstaan in welke fase of eeuw (= tijdperk) wij leven en onze tijd benutten als we in het vuur van de beproeving komen om gelouterd te worden (1 Petr. 4:12). Wij moeten, als wij deel willen krijgen aan de eerste opstanding, ons aan de dwalingen van de oecumene onttrekken (zie: <https://nl.wikipedia.org/wiki/Oecumene>). Want Babylon wordt *“een woonplaats van demonen, en een bewaarplaats van elke onreine geest, en van verfoeilijk gevogelte.”* Als je dat niet doet, dan krijg je ook deel aan haar plagen (Op. 18:2; Op. 22:18-19; Op. 18:4-5; 1 Tim. 5:22). Dit zijn niet mis te verstane waarschuwingen aan een ieder die toevoegt en afneemt van het Woord van God. Paulus zegt in Gal. 6:7-8: *“Dwaalt niet, God laat niet met zich spotten, want wat een mens zaait zal hij ook oogsten.”* Aan ons de keus om liever de smaad van Christus te dragen, dan om deel te hebben aan de schatten van het rijk van antichrist (vergelijk Hebr. 11:24-28).

Als in de dagen van Noach

De eindtijd komt overeen met de dagen van Noach (Matt. 24:36-44). De massa bemerkt niet dat er een zondvloed van vuur gaat komen, dat wil zeggen: de uitstorting van de sterkste demonen, die over de aarde uitgestort zullen worden en allen zullen meesleuren die het niet zagen aankomen. Ze zullen zeggen: *“vrede en veiligheid en geen gevaar.”* Men beoefent misschien wel een van de vele oosterse meditatietechnieken die schijnvrede geven (zie <https://www.bijbelsfundament.info/occultisme/yoga/yoga-oosterse-mystiek-overspoelt-westerse-nuchterheid/>) (1 Tess. 5:3; Op. 9:1-3; Op. 9:13-21; Joël 2:1-11; 2 Petr. 3:5-9).

Maar als je het ziet aankomen, hoef je niet meegesleurd te worden, dan kun je erop *voorbereid* zijn. Dat kan door je te voegen bij Jezus (de ark en de ware Noach), die bezig is zijn Gemeente te bouwen. Daar is redding, bescherming, groei en

volledig herstel *“naar de maat van de volheid van Christus”* (Ef. 4:10-13), zodat dezen kunnen gaan behoren bij degenen die deel krijgen aan de eerste opstanding (Op. 20:4-6)

De demonen mogen geen schade toebrengen

Daarom is de profetie van Johannes zo actueel, om daar een goed zicht op te hebben. In Op. 7:3 wordt immers gezegd dat de demonen *“geen schade mogen toebrengen aan het gras, noch aan enig groen, of boom voordat de dienstknechten van God aan hun voorhoofd verzegeld zijn.”* Dat is de vernieuwing van denken: gaan denken zoals Jezus denkt). Als deze verzegeling voltooid is, wil dat zeggen dat er daadwerkelijk zonen van God gebaard zijn (Op. 12:4-6).

De duivel reageert hierop met hagel en vuur (occultisme) vermengd met bloed (het natuurlijke leven), zodat een derde deel van de aarde verbrandt, en al het groene gras (kinderen) verbrandt (Op. 8:7). U begrijpt dat niemand hoeft te ‘verbranden’ (aangetast worden) door de demonen die uitgestort worden in de tijd van de antichrist (zie Op. 8:6-13) als je gedoopt bent in Gods Geest, je denken vernieuwd is en je ingevoegd bent in een plaatselijke gemeente (Ef. 2:19-22). Waar ook het groene gras niet zal verbranden (Op. 9:4), want die jonge mensen worden volledig geheiligd door hun ouders (1 Kor. 7:14) die in de hemel de macht in Christus bezitten om dit te doen. Ook de pinksterbelofte voor de jeugd wacht nog op volledige vervulling in deze eindtijd (Hand. 2:17-22).

Die dag overvalt ons zeker niet als een dief in de nacht

Dan de vraag van de discipelen: *“Zeg ons wanneer zullen deze dingen gebeuren, wanneer is het einde van onze eeuw?”* (Matt. 24:3). Met de voorspelling van de ondergang van de afgefallen kerk van het oude verbond profeteert de Heer ook over de ondergang van de dwaalkerk, het Babel ten tijde van het nieuwe verbond. De Heer zei dat alleen de Vader de tijden en gelegenheden (Hand. 1:7) en de tijd van de wederkomst weet (Matt. 24:36). Vele hebben in de kerkgeschiedenis gezegd: *“ik ben het, de tijd is nabij.”* Jezus zei: *“Gaat hen niet achterna.”* (Luk. 21:8). Lees hierover de toelichting op Matt. 24 en 25 in ‘De Olijfbergrede’ van J.E van den Brink: blz. 9 tot 14 over Matt. 24:3-6:

http://www.rhemaprint.nl/boeken_opmaak/olijfberg/olijfberg-a.html

Is er dan geen enkel teken voor de ware gemeente? Ja zeker, want Paulus zegt in 1 Tess. 5:4-5: *“U, broeders bent niet in de duisternis dat die dag u als een dief zou overvallen. U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis.”*

De zomer is in aantocht: de vijgenboom spruit uit

Als je een teken wil zien, dan kan je kijken naar de groei van je eigen leven, en naar de Gemeente, de vrouw die zwanger is en een mannelijke zoon - beeld van de zonen van God - zal

baren (Op. 12:1-2,5). Waarvan de Heer zei. *“Leert van de vijgenboom, als die uitspruit.”* Dat typeert het nieuwe leven naar het beeld van Jezus dat zichtbaar wordt. *“Weet dan dat de zomer nabij is”* (Matt. 24:33). Helaas passen velen het uitlopen van de vijgenboom toe op een aards en natuurlijk volk Israël.

Het geduld van de Landman tot de rijpe oogst daar is

God is een Landman die geduld heeft en - nadat Hij gezaaid heeft - wacht totdat de vroege en late regen erop gevallen is, dat wil zeggen: totdat de oogst rijp is (Jak. 5:7; zie ook Marc.4:26-29: De gelijkenis van het vanzelf groeiende zaad). Deze goddelijke eigenschap van geduld moeten u en ik ons eigen maken, want het ‘herstelprogramma van Jezus’, via de gaven en bedieningen van Zijn lichaam (Rom. 12:3-8) vergt ontzaglijk veel geduld en tijd en doorzettingsvermogen, om de mens te worden die de hemelse Landman voor ogen heeft (Ef. 4:8-13). In deze hoop zijn wij behouden (Rom. 8:24). En *Hij zal* het in uw en mijn leven ook doen! (1 Tess. 5:23-24).

[19780723-3542-JEvdBrink-fil3:7-16-Om Hem te kennen en de kracht van Zijn opstanding](http://www.rhemaprint.nl/boeken_opmaak/openbaring/openbaring-a.html) (Aanvullende toespraak).

Voor deze twee artikelen heb ik gebruik gemaakt van het boek ‘Openbaring van Jezus Christus’ door J.E. van den Brink:

http://www.rhemaprint.nl/boeken_opmaak/openbaring/openbaring-a.html of de door Jan de Goede in modern Nederlands bewerkte versie: <https://www.openbaring.nu/>.

COMPLETE SERIE GODS PLAN MET MENSEN

Aanbieding van alle 5 boeken

(volle evangelie studie- en naslagwerken)

Door Douwe Doornbos

NU bij Uitgeverij Phos voor € 49,50

Door Cees Visser, voorganger VEG Immanuël, Breda



Alle boeken uit de serie Gods plan met mensen. Alle vijf delen van de serie 'Gods plan met mensen' tegen een voordelige serieprijs. Als u alle vijf boeken tegelijk aanschaft, profiteert u van een aantrekkelijke korting ten opzichte van de prijs die u zou betalen als u elk boek afzonderlijk zou kopen. De serie bestaat uit:

- Deel 1 - De schepping van de mens
- Deel 2 - De strijd tussen licht en duisternis
- Deel 3 - De komst van Jezus Christus
- Deel 4 - Het werk van Jezus Christus
- Deel 5 - Openbaring van Jezus Christus

Samen meer dan 1100 pagina's, te bestellen op www.phos.nl

WEBSITE 'LEVEND GELOOF' GELANCEERD



Broeder Ruurd Visser uit Assen heeft het initiatief genomen om 25 jaargangen (1980 t/m 2005) van het voormalige volle evangelie tijdschrift 'Levend Geloof' te scannen en online te plaatsen: www.ruurdvisser.nl.

We nemen enkele woorden uit zijn introductie over: "Levend Geloof, een blad met een heerlijke boodschap die recht doet aan de liefde van Vader voor jou en mij, voor heel Zijn schepping. Het blad 'Levend Geloof' is tussen 1962 en 2005 verschenen. In november 1961 opgericht door Gert-Jan Doornink. Het werd een stuk levenswerk" (Zie Levend Geloof 1980.01 nr. 200 artikel Nummer 200 en Levend geloof 1999.05-06). Voor reacties:

ruurdvisser@levendgeloof.nl

Maak gebruik van deze nieuwe mogelijkheid, om je geloofsleven te verdiepen!



GEDICHT

Lieveling

*Lieveling, zoon in ontwikkeling
hoor je Mij?*

*Je geloof
in wat ik heb beloofd
is min of meer gedooft*

*Ik ga nieuw licht in jou ontsteken
adem van mijn Geest ga ik jou geven
wat dor is komt opnieuw tot leven*

*Lieveling
hoor je Mij?
geloof je Mij?
Heer, ik geloof!*

Gerrit van Ek



MEER ZOALS GIJ



Heer, laat mij door Uw ogen zien, het leed op deze aard.
Dat wat in mijn gezichtsveld is, mij niet onverschillig maakt.
De beelden van geweld en pijn, van oorlog en verdriet.
De mens die lijdt om Uwentwil, Heer, toon mij wat U ziet.

O Heer, laat mij blij zijn als U zich verblijdt,
Maar laat mij ook huilen wanneer Uw hart schreit.
Ja, laat mij voelen wat Uw Vaderhart voelt,
Heere, leer mij wat U met naastenliefde bedoeld.
Laat Uw Geest als een vuur in mij zijn,
Zodat mijn leven niet meer draait om mij.
'k buig voor U neer, o Heer maak mij meer, meer zoals Gij.

Heer, geef mij ogen om te zien, wie hulp behoeft van mij.
Dat ook wanneer het moeilijk is ik niet 'd andere kant op kijk.
Laat mij nog slechts het goede zien, maak voor het kwaad mij blind.
Ja, zonder aanzien van persoon, zoals U mij bemint.

Heer, geef mij een gevoelig hart, dat openstaat voor elk.
Dat ik ook stil verdriet en pijn bij mijn broers en zusters merk.
Geef mij een hart dat overstroomt, van liefd' en medelij.
Ja, leer mij lief te hebben, Heer, zoals U houdt van mij.

Tekst en Muziek: Sandra Boertien

Zang : Sandra Boertien

Zang: Paul Feenstra

(bekijk de video – klik op de foto)



Kom **hoger-op** in je geloofsleven en
help een ander daarbij!

